

Gilde- nyt



44. Årgang

nr. 3

Oktober 2011



Landsgildeting i Hulemosegård / Vordingborg, 27. august 2011

Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gildenytt-Nyhedsbrev

Du sidder med Gildenytt i hånden nu, og glæder dig forhåbentlig over vores blad. Men landsgildets indtægter og udgifter skal også hænge sammen. Udgifterne til bladet tager næsten $\frac{3}{4}$ af vores budget.

Der er 2 måder vi kan forøge vore indtægter på. Vi kan blive flere medlemmer, det ville jo være dejligt, eller vi kan sætte kontingentet op, hvilket vi gerne vil undgå.

Efter en livlig debat på landsgildetinget blev det vedtaget, at der det næste år udkommer 2 blade i papirform. Det ene er det du sidder med i hånden nu, det andet kommer til foråret.

Det blev ligeledes vedtaget at udsende minimum 2 nyhedsbreve det næste år. Både blad og nyhedsbreve vil også være at finde på landsgildets hjemmeside. Begge dele vil også være på BiD info side og Korpsnyt, at de er tilgængelige på landsgildets hjemmeside. Ligesom det sker i dag de to steder.

Vi skal have fundet en fornuftig fordeling af, hvad der kommer i Gildenytt, og hvad der kommer i et nyhedsbrev.

Det er en ny måde at gøre tingene, som vi må hjælpe hinanden med at få til at fungere. Vi skal bl.a. huske at gøre opmærksom på, at der er nyhedsbrev på hjemmesiden og printe ud til de medlemmer, som ikke har internetadgang.

Kort inden udgivelsen af dette Gildenytt, meddelte Bent-Ole Berntsen, at han ikke vil deltage i, at udgive Gildenytt i oktober og at han trækker sig som redaktør for Gildenytt. Jeg har derfor bedt Kurt Bøgsted lave dette nr. og vi vil efter landsgildepræsidiets møde sidst i oktober – orientere om hvad vi gør i fremtiden.

Med gildehilsen Jytte

De fem minutter:

Vær Beredt

Landsgildemesterens tale 2011



I mange spejder og gilde sammenhænge bruger vi appellen: VÆR BEREDT. Og vi forventer hver gang svaret: VI ER BEREDT. En kort og klar appel, som har været den globale spejderbevægelsens appel siden B.P. startede spejderbevægelsen for mere end 100 år siden.

Er "Vær Beredt" nu også en kort og klar appel, det synes vi jo som spejdere og gildespejdere.

Jeg har været på internettet og søgt på vær beredt, det gav 82700 resultater. Så søgte jeg på vær beredt spejder, det gav 4470 resultater. Det er sikkert ikke alle, som opfatter vær beredt som en kort og klar appel. De 2 ord kan udlægges og bruges i mange sammenhænge.

Nogle enkelte vidt forskellige eksempler fra internettet:

Vær beredt på at miste jobbet.

Vær beredt på EU-ansættelsesprøve

Vær beredt på nyt udfordringer

En skriver på sin blog (måske en ikke spejder) - citat.

**Et godt gammelt spejderbegreb hedder: Vær beredt!!
Man kan spørge sig: "....til hvad?"**

Har du et svar.....?

Måske mener spejderne at man skal være beredt til lidt af hvert. Og allermest det uventelige. Man kan ikke være forberedt på alt. Derfor skal man være beredt.

Spejderne iklæder sig også en bestemt holdning for at være beredte. De er åbne, observerende, ikke dømmende men venligt hjælpsomme. Man kan sikkert lære meget af spejderne. Men mest kan man lære at være åbne, observerende og hjælpsomme uden en forud indtagetethed. Det er at være beredt. Citat slut.

Der er nok af muligheder at være beredte på eller til.

Jeg tror, at noget af det vigtigste – og her er jeg heller ikke så konkret (og dog), det er at være beredt på det der møder os i livet, i hverdagen.

Hvad er så opskriften på det? som medlem af et spejdergilde og tidligere spejder eller spejderven, så har vi fået nogle redskaber forærende, som vi kan bruge ikke bare i spejderlivet, men i de fleste af livets udfordringer.

”Hvilket held, at vi fik chancen
for et spejderliv!
Det beriget’ livs-paletten!
-ej blot tidsfordriv!

Ja men, hvad skal vi så gøre – hvordan skal vi opføre os i forhold til andre og på den måde være beredte?

Der skal faktisk ikke altid så meget til. Noget af det allervigtigste er måske at lytte og lægge øre til hvad mennesker omkring os har at sige.

Jeg hørte engang, at man på et bibliotek ville lave en undersøgelse af, hvad der gjorde kunderne/lånerne mest tilfredse.

1 uge skulle man betjene kunderne, ikke kigge på dem og ikke snakke med dem. --- Tilfredshedsmålingen var helt i bund.

1 uge skulle man betjene kunderne, kigge dem i øjnene, men ikke snakke. --- Tilfredshedsmålingen steg væsentlig.

1 uge skulle man betjene kunderne, kigge dem i øjnene og snakke med dem. --- Så gik målingen i top.

Hvad var det, som rykkede mest i tilfredsheden? Det var, da man så kunderne i øjnene, snakkede og lyttede.

Vores berømte nu afdøde landsmand Viktor Borge sagde engang, at den korteste vej mellem to mennesker er et smil.

Der ligger selvfølgelig mange andre ting i det at være beredte. Nogle ting har vi indflydelse på – andre ikke.

Den aller allerførste udfordring vi møder her i livet, er måske et velmenende dask bagi af jordmoderen for at konstatere om åndedræt og lunger er veludviklede.

Sværhedsgraden af udfordringerne stiger med alderen i takt med at vi udvikler os. Så kommer et forhåbentlig langt liv, hvor vi hvert sekund får mulighed for at være mere eller mindre beredte.

Det er vigtigt, at vi hele tiden udfordrer os selv til at gøre det rigtige, for når sekundet er gået kan det ikke gøres om.

”Livet er en broget gave,
givet os af Gud!
På hans grønne jord vi tumler
-til vi ”tumler ud”
”Hvilket held, at vi fik chancen
for et spejderliv!
Det beriget’ livs-paletten!
-ej blot tidsfordriv!

Jytte Kjølby - Landsgildemester

Referat af Landsgildeweekenden på Hulemosegård ved Vordingborg 26. - 28. august 2011.

Det er fredag den 26. august. Klokken er 15 og vi ankommer til Greve Kommunes Lejrskole Hulemosegård i Nyråd lidt uden for Vordingborg. Det er tørvejr, men på himlen omkring os ser vi truende mørke skyer. Vores Gildevenner fra Sirius og Ube Maso og deres medhjælpere er allerede ankommet, og lidt efter lidt kommer den ene efter den anden af de gildebrødre og -søstre, som har tilmeldt sig weekenden, omkring 40 i alt. Vores værter havde sørget for at grillen var tændt, og mens snakken gik lystigt og de sidste "goddag-krammer" blev uddelt, kunne man dufte kød, pølser og brød som blev grillet. Her så man ganske klart, at det går udmærket uden nogle faste programpunkter. Der er nok at snakke om.

Landsgildepræsidiets holdt sit møde i et afsides liggende lokale, og aftenen sluttede på grund af regnen inden døre med kaffe og kage. Efterhånden forlod flere og flere selskabet, for at få lidt søvn før lørdagens fyldige programpunkter.

Natten blev ellers præget af kraftig torden og regnbyger. Nogle troede på et tidspunkt, at det var Kurt Bøgsted som gik rundt og bankede på Campingvogne og døre og fotograferede med en kraftig blitz, men det skal han nu ikke have skylden for. Det var torden og lyn i den store stil. Lidt søvn blev det da til for de fleste.

Lørdag morgen kl. 8.00 startede vi med flaghejsning, og gildemestrene fra de arrangerende gilder bød velkommen og overgav weekenden til Landsgildemesteren. Undertegnede blev valgt til referent for weekenden, og vi gik i gang med dejlig morgenmad med nybagte boller og alt hvad hjertet ellers kan begære. Regnen ville tilsyneladende ingen ende tage da det ved 9-tiden igen begyndte at regne.

Programmets næste punkt var ellers en tur ud i det blå, men på grund af vejret valgte man, at lade Knud Rønne give os en meget flot historist gennemgang af de ting som var foregået omkring Vordingborgs borge og de konger og ikke mindst skiftende dronninger som var med til at holde kongerækkerne kørende, selv om familiestridigheder nu og da kostede liv. Til tider skulle man næsten tro, at det var en del af Knuds eget stamtræ, så godt som han var inde i stoffet, men det er vist ikke tilfældet. Godt gået Knud. Da regnen stadig silede ned, besluttede man at rykke rundt på programpunkterne og starte op med landsgildehallen.

Den indeholdt de elementer som er normale for en landsgildehal med gildesange, oplæsning af Ridderbøn, gildelov, gildeløfte, bibelord og ord til eftertanke. Da vore gæster fra BID ikke var ankommet, var det ikke muligt at byde dem velkommen. Det blev gjort under Gildetinget om eftermiddagen.

Der blev udtalt mindeord for afdøde gildemedlemmer. Knud Glønborg og Jørgen Jørgensen fra Syssegildet Hjørring-Hirtshals, Jytte Thomsen fra Ex Voto Gildet, Lillian Nielsen fra Gyldenløves Gilde og Jytte Rønne Hansen fra Sirius Gildet. Efter et minuts stilhed sluttede mindestunden af med et fælles: Æret være deres minde.

Gildemestertalen kan læses andet sted i Gildenyt.

Gildehallen sluttede af med den sædvanlige appel: Gildesøstre og Gildebrødre: **VÆR BEREDET** og Gildehallen svarede: **VI ER BEREDT**.

Da vejrudsigten bebudede lidt ophold i regnen, viste arrangørerne stor fleksibilitet, eller måske rettere medhjælperne i køkkenet, så frokosten blev fremskyndet så ture ud i det blå som vi tidligere på dagen var sprunget over,

nu kunne gennemføres. Vi nød alle den flotte frokost, og den gamle lærdom om ikke at snakke med mad i munden kunne bestemt ikke overholdes. Den mindste pause blev udfyldt med livlig snak, men der blev bestemt også spist.

Efter frokost pakkede vi os i bilerne og kørte til borgområdet i Vordingborg, hvor vil bl.a. så Gåsen i toppen af Gåsetårnet kigge hånligt mod Hansestæderne. Dette og meget andet gav Knud Rønne igen en flot orientering om, og der blev lige tid til at runde museumsbutikken, og nogle blev fristet til at fotografere rådyrene som græssede omkring voldanlægget, og så var der vist også nogle, som blev fristet af ishuset på havnen!

Hjemme ventede så Landsgildetinget. Referat af det kan læses i et nyhedsbrev, som senere bliver tilgængeligt for alle Landsgildemedlemmer.

Det skal selvfølgelig nævnes, at vi flere gange i løbet af dagen blev forkælet med kaffe, the hjemmebakket lækker kage efter alverdens gode opskrifter samt skrællede gulerødder. Der har rigtig været gang i bageovnene.

Ved 18-tiden var vi alle indbudt til middag. Spisestuen var dækket med flot pyntede borde, vist nok med frugt og blade fra Vordingborgs borganlæg! Jeg skal undlade at komme ind på hvad den flotte to retters menu bestod af, da mit tastatur ellers risikerer at blive savlet til. På et tidspunkt under middagen var "snakkeniveauet" så højt, at man dårligt kunne høre, hvad man selv tænkte. Jule fik dog så megen ørenlyd, at han fik ro nok til at synge en hyldest til alle de Valdemarer og andre som Knud Rønne havde sat os ind i gennem foredrag og rundvisning. En rigtig god og hyggelig middag.

Mel: "menuet fra "Elverhøj""

Om Valdemar vi har i dag
jo, hørt om de onde bedrifter
Knud Rønne har belæst en sag
ud fra de gamle skrifter.
Men her til denne fest vi vil
vort eget glas nu hæve
for gildet her det længe skal
i fremtiden leve.



(Julle alias Henning Jul Pedersen, Ex-Voto gildet i Århus)

Hvad havde Sirius og Ube Maso nu fundet på til aftenens underholdning? Det var vi alle meget spændte på, og jeg tror, at vi alle blev glædelig overrasket da vi erfarede, at vi skulle til koncert.

Man havde nemlig bestilt det arrangement som hedder:
Sange om livet med Jan Kaas og Jacob Anhøj.



Jeg tillader mig at referere fra teksten på det udleverede program/sangblad hvor der står: "Jan synger og giver indimellem en hånd med på guitar. Jacob spiller klassisk og rytmisk guitar. Vi spiller i caféer, kirker, fængsler og dagligstuer (som der blev sagt i en pause - nu også til gilder) fra Rønne til Hjørring."

Sange om livet byder på viser, sange og salmer af bl.a. Halfdan Rasmussen, Lennon/McCartney, Evert Taube, Kim Larsen, Lina Sandell og Harboe/Dal. Sange om livet er til glæde og stille eftertænksomhed.

Aftenens program var inddelt i tre afdelinger hvor den sidste var en musikalsk andagt. Imellem 1. og 2. afdeling blev der serveret kaffe og kage/lagkage.

I løbet af aftenens program blev der lejlighed til at synge med på 4 sange, og der blev sunget med af fuld hals, og vi troede vist alle, at vi sang lige så godt som Jan Kaas, men der tog vi fejl. Det er vanskeligt at anmelde koncerten udover at sige, at det var en stor oplevelse.



Alice fortalte efter koncerten, at det var Jan og Jacobs sidste optræden. På deres hjemmeside www.sangeomlivet.dk kan man læse om den beslutning, men man kan også lytte til nogle af de sange som Jan og Jacob har sunget. Tak både til Jan og Jacob og til arrangørerne for en uforglemmelig aften.

Aftenen sluttede med, at Alice afspillede en speciel velsignelse - den som mange af os kender som den Keltiske velsignelse, her var den bare på engelsk og sunget af tre præster.

Så var der på grund af vejr - eller de efterhånden bløde bundforhold - dømt ild i pejsen i stedet for lejrbrål. Referenten gik desværre til køjs og kan derfor ikke referere den del af weekenden, men nåede lige fært af, at man vist nok var ved at lave suppe.

Rolig nat uden tordenvejr, men med enkelte regnbyger. Flaghejsning kl. 8 med efterfølgende stort dejligt og varieret morgenbord.



Kl. 10 blev der kaldt til Gudstjeneste, og her ventede der os igen en stor overraskelse. Gudstjenesten blev introduceret af Kirsten Bøgsted, og kan vel nærmest beskrives som en "sansegudstjeneste" hvor du var overladt til selv at sammensætte det du havde lyst til indenfor forskellige ting.

F.eks. Stille bøn, meditation, kreativitet, smerte/tilgivelse, nadver og bibellæsning.

Gudstjenesten sluttede af med en personlig velsignelse når man hver især var færdig med gudstjenesten. Alt i alt en stor oplevelse som synligt berørte os alle. Stor tak til arrangørerne også for denne oplevelse og anledning. I forbindelse med Gudstjenesten var der mulighed for at give en kollekt til renovering af klokkestabelen på Øksedal. Et projekt som landsgildet har besluttet har besluttet sig for som fællesprojekt indtil der findes et nyt til afløsning af Ubuki, som nu er afsluttet.

Efter gudstjenesten begyndte oprydningen så småt. Søndagens frokost lader intet tilbage i forhold til lørdagens og der var mulighed for at smøre madpakker til hjemturen.

Så kom det svære øjeblik hvor flaget skulle stryges og vi skulle sige farvel og på gensyn. Undertegnede skulle på festlig vis på vegne af Syssegildet Hjørring-Hirtshals indbyde til landsgildeweekend næste år, den sidste hele weekend i august.

Det kommer til at foregå i Tversted i Børnenes kontors feriekoloni, **Tannisbugt** som ligger lige midt i Tversted, tæt ved stranden og med ikke mindre end 3 dejligt og fristende Is-huse lige i nærheden.

Præsidiet havde konstitueret sig og følgende blev meddelt: Landsgildemester Jytte Kjølby, Vicelandsgildemester Kurt Bøgsted, Landsgildekansler Alice Johansen-Stolt, Landsgildeskattmester Ulla Lauritsen, de tre ordensmestre er stadig: Carl Peter Bylund, Lis Jensen og Steen Brændholt.

Stor tak til værtsgilderne. Også de to hjælpere som havde sørget for at vi fik noget godt at spise, fik et velfortjent spejderklap og en æske chokolade. Tusind tak for jeres flotte indsats.

Det er vist efterhånden blevet en tradition at man siger farvel og på gensyn ved at danne en lang række som går rundt i kredsen og siger farvel til alle har sagt farvel og på gensyn til hinanden.

Sådan har jeg oplevet det og har sikkert glemt noget - måske et par flagsænkninger!

Carl Peter Bylund
Referent.



UBUKI-projektet

Som der har været talt og skrevet om, er det ikke muligt at gennemføre Ubuki-projektet, som vi vedtog det for et par år siden på landsgildetinget.

Landsgildetinget besluttede at afslutte projektet og vedtog en fordeling af pengene til andre formål, som kommer børn til gode.

Kr. 2.250,- til gedebukke, for som Hartvig Weber-Hansen skrev:

Så godt som alle familier i LLCCM har nu fået en ged gennem projektet. For at fremavle nogle ordentlige geder, som kan give god mælk, er det nødvendigt med nogle gode bukke.

Vi forestiller os 2 bukke, som er på LLCCM's grund. Her har man i forvejen 3 køer og 3 kalve. Man kan så bringe sin ged til bukkene til parring (eller hvad det nu hedder!)

Det er specielt godt, at familierne kan få mælk, da mælk er nærende og specielt godt for de aidsramte børn.

LLCCM får løbende besøg af veterinærer, som er ansat af myndighederne. LLCCM har 2 mand ansat til at passe dyrene (der er døgnvagt), så forholdene er gode.

Det er muligt at få gode bukke fra gedeprojekter i Rwanda. Med "projektgedebukke" vil de kommende gedegenerationer også blive større og mere kødfyldte.

Pris pr. ged ca. kr. 500,- + transport.

Resten ca. kr. 6.500,- til Burundi til skoleuniformer, lagner og myggenet.

Susi Baggesen fortæller, at man i Burundi har besluttet at skolegang skulle være for alle – uniform eller ej – men der kom så mange børn, at man er begyndt at kræve uniform igen.

Pris ca. kr. 50,- pr. stk.

Man har støttet et børnehjem ved Bujumbura og vil gerne hjælpe dem med lagner.

Der er generel mangel på myggenet på børnehjemmet og i familierne.

Disse vedtagelser vil blive gennemført i samarbejde med Morten Kofoed, sekretariatet, Hartvig Weber-Hansen og Susi Baggesen.

Med gildehilsen Jytte

Klokkestabelen på Øksedal

På sidste års landsgildeting blev præsidiumet bemyndiget til at undersøge mulighederne for at få ophænget til klokkestabelen renoveret. Det så rustent og kedeligt ud.

Da klokken skulle tages ned, viste det sig imidlertid, at træværket var råddent.

Vi fik en henvendelse fra Øksedaludvalget om dette og blev enige med dem om at finde en løsning, både med hensyn til penge og arbejde.

Det vil koste omkring kr. 5.000,- med nyt træværk. Stråtaget kan genbruges.

På landsgildetinget vedtog vi, at klokkestabelen er dette gildeårs projekt for landsgildet. Under søndagens Gudtjeneste gav kollekten kr. 1.450,-, så indsamlingen er godt i gang.

Selve arbejdet med at lave klokkestabelen kan så være et fælles arbejdsprojekt for vore gilder under kyndig vejledning af Øksedaludvalget. De har lovet at indkøbe materialer og være "konsulenter".

Det kunne f.eks. være en weekend i foråret, hvor Øksedaludvalget alligevel har arbejdsweekend. Hvis vi bliver alt for mange til opgaven med klokkestabelen har udvalget lovet, at der sagtens kan findes arbejde med andre ting på Øksedal, så I skal ikke holde jer tilbage. Jeg tror det kunne blive en rigtig spændende fælles arbejdsweekend.

Da klokke og klokkestabel blev givet til Øksedal i 1958 af landsgildet var der flere gilder med i fællesskabet.

Vi har skrevet til disse gilder, om de kunne tænke sig at være med i projektet enten med penge eller arbejdskraft eller begge dele. Jeg tror Øksedal har en stor plads i vore hjerter om man er med i det ene eller andet gilde.

Så lad os samle pengene sammen og få en god arbejdsweekend på Øksedal, så vi kan være klokkestabelen bekendt i mange år fremover.

Med gildehilsen Jytte

FØRERSTÆVNE FOKUS 2011

Vanen tro var der førerstævne skærtorsdag og langfredag. Dagordenen var der heller ikke pillet ved, men denne gang var det ikke en kreds eller division, som stod for arrangementet, men derimod korpsrådet, som var indbyder og arrangør.

Sidste år var der ingen kreds, som indbød til førerstævne, derfor har man vedtaget en forsøgsperiode på tre år, hvor korpsrådet står for arrangementet. Det vil sige, at korpskontoret tager imod tilmeldingerne, og at et nedsat udvalg har spurgt kredse om at stå dele af førerstævnet. En tog morgenandagt, en noget af festaften og så videre. Landsgildet blev også spurgt, så vi stod for cafeen.

Skærtorsdag var det Margrethe og Flemming Berg samt Boe Kjølby. Langfredag var det Eva og Carl Peter Bylund samt Boe Kjølby. Dejligt at korpset også spørger om hjælp til sådan en anledning.

Førerstævnet blev holdt på Rebild Efterskole. To dage med et fantastisk vejr.

Beretningen indeholdt elementer omkring kredsfokusbesøg – førertræning – Øksedal – økonomi og tværkorpsligt samarbejde. Fire kredse er i gang med et forløb sammen med en spejderkonsulent.

Lejrchef Erling Birkbak fra Spejdernes lejr 2012 var også til stede med en stand om lejren, og han svarede på mange spørgsmål omkring lejren.

Torsdag sidst på eftermiddagen holdt Raymond Jensen nadvergudstjeneste for os. Også en god oplevelse.

Fredag var tiden sat af til kredsens arbejde med udviklingsplaner, som skulle målrettes efter den enkelte kreds. Equmenia er en fælles organisation for de frikirkelige spejderkorps i Sverige. De har sendt en invitation til DBS om at deltage i deres Riksscoutläger 2013. Det blev vedtaget, at korpset deltager i denne lejr.

To ledige pladser i korpssrådet blev ligeledes besat.

Det blev vedtaget at have fokus på tre områder:

Fokus på ansvar og værdier

Fokus på attraktive aktiviteter

Fokus på samarbejde

Jeg fik lejlighed til at bringe en hilsen fra Landsgildet og aflevere vore gavebreve til Holbæk, Sæby og Østhimmerland, Vaarst.

Alt i alt et godt førerstævne med det nye koncept i en forsøgsperiode.

Tak fordi I sendte mig.

Med gildehilsen

Jytte

Lejrens tema: Vi møder hinanden Vi forandrer verden Jeg udvikler mig



Det har i længere tid været muligt at følge udviklingen af Spejderne lejr 2012 på deres hjemmeside

www.2012.spejderne.dk.

De 5 spejderkorps i Danmark er for første gang nogensinde gået sammen om at lave spejderlejr, og der forventes omkring 35000 deltagere.

Så mange spejdere og hjælpere skal have mad og andre faciliteter, og det er her, vi som gildespejdere kan komme ind i billedet ved at deltage, og samtidigt få en kæmpe oplevelse ved at være sammen med så mange spejdere på en gang.

Hvornår: fra d. 21. – 29. juli 2012

Hvor: Lige udenfor det nordvestlige Holstebro ved Idrætscenter Vest.

Pris: Kr. 1775,- Prisen inkluderer mad, aktiviteter og et beløb til transport. Vi finder ud af, om det med transport også gælder for hjælpere.

Der er reduceret pris, hvis man ikke deltager i hele lejren.

Flexlejr: Spejderne bor i fem bydele på lejren. Den sjette bydel er flexlejren. Her er der plads til dem, der har en arbejdsopgave på lejren, men også forældre, tidligere spejdere og alle andre, som vil opleve en spejderlejr i kortere eller længere tid uden at høre til i en kreds et sted på lejren. Flexlejren giver mulighed for at bo i telt eller campingvogn. Men der vil også blive tilbud om andre boformer.

Jobtilbud: På lejrens hjemmeside er der masser af jobtilbud, og der bliver opdateret hele tiden.
Eksempelvis: kantine for omkring 2500 hjælpere – cafeer-
proviantudlevering – supermarked – iskiosk – pølsevogne –
hjælp på aktiviteter – stå for mindre aktiviteter. Mulighederne
er mangfoldige.

Har du lyst til dette – gildespejder eller ej – hører jeg gerne
fra dig, d.v.s. foreløbigt tilmelding her i efteråret og endelig
tilmelding efter 1. marts 2012. Skriv gerne hvad du kunne
tænke dig at hjælpe med. Vi vil så prøve at finde opgaver, vi
som gruppe kan have et fællesskab om. Det kunne være
hyggeligt at lave en landsgildegade på flexlejren.

Besøg: www.2012.spejderne.dk og læs meget mere.

Med gildehilsen Jytte

Gaver der gavner

Vi har brug for din hjælp!

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 ansøger Danske
Baptisters Spejderkorps SKAT om momsrefusion. Det betyder
at vi fra næste år kan få refunderet et stort beløb, så lejren
kan blive billigst muligt.



Derfor har vi brug for gavegivere for at blive godkendt. Helt
præcist mindst 100 gaver af 50 kroner årligt de næste tre år.

Hvis du ønsker at give korpset en gave er alt du behøver at indbetale 50 kr. på **Regnr. 9102 kontonr. 202 57 49602**, af betalingen skal fremgå navn, adresse, CPR nummer og emailadresse, noter også at det er en gave. Gaver over 500 kr. kan trækkes fra i skat. Korpskontoret indberetter beløbet til SKAT.

Når korpset er godkendt hos SKAT til at få momsrefusion, vil vi hvert år kunne få en del af vores momsudgifter refunderet, hvor meget afhænger af aktivitetsniveauet, men det vil være dejlige penge at kunne lave endnu bedre spejderarbejde for.

Vi håber at du har lyst, og du forpligter dig naturligvis ikke for alle tre år, men kun for et år ad gangen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte korpskasserer Connie Schneider connie@dbs.dk eller vicespejderchef Pia Duebjerg Andersen piad@dbs.dk

Her er en lille god oplevelse ---

Engang sidst på sommeren kørte vi på en lille udflugt og stoppede ved et loppemarked i Tversted, det ligger i Nordjylland, hvor vi gik ind for at kigge på hvad der var.

Der kom hurtigt en person som sagde pænt GODDAW til os- vi kiggede os omkring i de flotte pæne rene lokaler og så mange spændende ting bl.a. masser af servietter, duge og øreringe m.m.. Pludselig kom manden ind igen og spurgte os - ER I SPEJDERE - vi sagde til ham at det havde vi været i rigtig mange år - ja for han havde set at der på vores nummerpladeramme stod- DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - det viste sig at det var ejeren og han havde været spejder i JERUP ved vores gode ven gennem mange år MIE LE FEVRE som mange af os husker.

Vi fik snakket meget spejderi fra engang for vel 40 år siden og det viste sig at hans loppemarked støttede 2 piger i Afrika gennem LLCCM (et af Baptistkirkens projekter i Burundi).

Han spurgte om ikke vi kunne tænke os at komme med til et arrangement som skulle skaffe penge til projektet, selvfølgelig kunne vi det og købte hurtigt billetter dertil og sikken en aften - med masser af god mad og vin som var sponsoreret fra forskellige firmaer masser af snak om arbejdet i Burundi v/Hanne og Hartvig Weber Hansen.

Vi havde 3 gode venner med derned og var sammen med ca 40 andre med til en festlig aften. Der blev et overskud på ca 13.000,- denne aften som blev sendt til Burundi.

EN SUPER OPLEVELSE
BARE FOR EN LILLE REKLAME PÅ NUMMERPLADEN



- En af de gode fra SYSSELGILDET

Traditionel fejring af Sct. Georgs Dag.

Selv om det i år ikke blev på selve dagen, den 23. april, holdt vi også i år fast i traditionen med at lægge en lille buket på vore afdøde medlemmers grave for at fejre Sct. Georgs Dag. Vi var samlet en pæn lille flok som lagde ud på de tre kirkegårde i Hjørring, hvors vi besøgte David Petersen, Helmut Vestergaard, Hardy Hyldig og Poul Ove. På Emmersbæk Kirkegård var det så Norma og Knud Glønborg som fik aftenens sidste buket.

Vi blev i Hirtshals området, idet vi sluttede af med kaffe og dejlig bolle og kage hos Susanne og Johannes Larsen i Åbyen.

Jeg benyttede lejligheden til at opfriske legenden om Sct. Georg eller Sct. Jørgen som han jo også hedder og viste nogle få af de umådelig mange billeder og andre kunstværker som findes af Sct. Georg, bl.a. på torvet i Holstebro og i Domkirken i Ribe. Alt sammen med det formål at fortælle om den ædle kamp for det gode men mod det onde.

Carl Peter Bylund

Gildemester

Sysselgildet Hjørring Hirtshals

Landsgildet repræsenteret på missionsstævnet i Mariager 2011.

Landsgildemesteren og Sysselgildets gildemester og deres bedre halvdele, eller hvad man nu skal kalde dem, havde i år besluttet at deltage i hele missionsstævnet 2011, og oprette en lille stand som skulle gøre opmærksom på Landsgildet og dets medlemsgilder. Til den anledning havde vi trykt lidt af de agitationsfoldere som også var brugt, eller skulle have været brugt på Spejderkorpsets besøg i Kredsene, og sloganet, eller det der skulle tiltrække opmærksomheden: **Danske Baptistspejderes Landsgilde - spejderkorpsets seniorafdeling**, var sat op i en 2,5 m lang udgave sat på forsiden af det bord som var stillet til vores rådighed.

Derudover var der lavet et stort Landsgildelogo og en plakat af samme størrelse med et danmarkskort, hvor placeringen af vores medlemsgilder og landsgildegruppemedlemmer var markeret. Så var der samlet en dejlig dyngede nye og gamle Gildenyt, som man sammen med folderen var velkommen til at tage, hvis man var interesseret. Et billeshow med billeder fra landsgildet og medlemsgildernes aktiviteter gennem de

seneste år kørte kontinuerligt i dag- og aftentimerne på en lysbilledskærm midt i det hele. Vi benyttede også lejligheden til at gøre opmærksom på den store spejderlejr i 2012 og fortalte, at man jo bare kunne melde sig ind i et af gilderne eller landsgildegruppen, hvis man havde lyst til at deltage i denne enestående lejr.

Hvad har det så givet, og har det været umagen værd?

Det er svært at bedømme. Det var desværre ikke de store mængder af foldere og blade der blev uddelt, men der var mange, rigtig mange, som stoppede op og så på billederne. Det var heller ikke vanskeligt at få folk i snak, og det viste sig, at der rundt om i landet er rigtig mange tidligere spejdere, som syntes at Gildesagen er en god idé, men at der er så mange andre opgaver i menighederne som kalder på opmærksomheden og kræfterne.

Der er ingen tvivl om, at rigtig mange blev opmærksomme på, at der er noget der hedder Danske Baptistspejders Landsgilde, og også at der er en række tilknyttede medlemsgilder. Om det på sigt giver tilgang til Gildesagen, det må fremtiden jo vise.



Jeg er sikker på at vi også fremover skal bruge kræfter på at gøre opmærksom på eksistensen af Landsgildet, men tager vi med igen, skal vi sikre os en knap så klempt placering.

Jytte og Carl Peter

Mindeord

Den 4. august mistede vi jo vores Jytte – Jytte Rønne Hansen. De fleste af os har læst Hans Ole Kofoeds mindeord vidt rundt, også til gilderne, og ved Jyttes bisættelse blev udtalt endnu flere mindeord og anekdoter om hendes rige liv. Så her skal blot knytte nogle ord til om Jytte, som vi kendte hende i Sirius.

Sirius blev jo stiftet i juni 1961, men allerede nogle uger senere blev der indkaldt til ekstraordinær gildehal, fordi Jytte havde bedt om optagelse i gildet, inden hun kort efter sammen med Knud skulle udsendes som missionærer til Congo – som der står i referatet.

I alle deres år i Afrika havde vi et fast punkt på gildets dagsorden, der hed "skrive til Jytte" – en opgave, der gik på omgang blandt os alle, og mange er de dejlige breve, vi modtog fra hende – om glæder og sorger, om frustrationer og herlige oplevelser, og de fleste af vore årlige "good-turns" gik til Jyttes arbejde i sygeplejen.

Efter deres endelige hjemkomst, har vi nydt stor glæde af Jytte. Hendes stålsatte tro var et vidnesbyrd for os alle. Ofte har vi tyet til hende, når vi stod og manglede et emne til et gildemøde – "Har du ikke en idé?" eller "Kender du nogen?", og der var næsten altid gevinst, om ikke andet trak hun på Knud, som altid er god for en bibeltime, en historisk oplevelse eller andet fra hans og deres skattekasse. Senest oplevede vi dem som rejseguides sammen med Eva og Carl Peter Bylund til Glogow i Polen, og allersenest, i marts i år, fortalte Jytte levende om deres rejse med kvindeforbundet til Letland sidste efterår.

Vi vil savne Jytte i Sirius, hendes herlige humør og gå-på-mod, men vi vil også sige tak for de mange år, vi havde hende som en kerne spejder- og gildekammerat.

Sirius

Mindeord

Gyldenløves Gildet har mistet en god og glad gildesøster. Lilian Nielsen døde den 10-07- 2011. Lilian havde været med i gildet ca. 10 år. De sidste 4 år var hun passiv medlem, på grund af sin sygdom. Vi mindes Lilian med glæde, hun var meget positiv og glad for tilværelsen, selv om det var hårdt for hende at være syg. Gyldenløves Gildet ved Lis Jensen

En lille fugl har pippet og den fortalte:

Torsdag den 18. august i forbindelse med vores Grillaften og friluftsgildehal kunne vi optage to nye medlemmer af Syssegildet Hjørring-Hirtshals og dermed også af Landsgildet. Det er Anne Marie Jensen og Villy Jensen som blev optaget. Det vil sige at vi nu tæller i alt 35 medlemmer.

På Landsgildeweekenden meldte Kirsten Drejer Dinesen sig ind i Landsgildeguppen. Hun har et travlt arbejds- og menighedsliv, men har også lidt kontakt til Ube-Maso gildet.

Gildenyt ønsker jer alle 3 hjertelig velkommen.

| | | |
|--|---|---|
| Danske Baptistspejderes landsgilde: Landsgildemester: Jytte Kjølby Løkkenvej 358, Stenum 9700 Brønderslev Tlf. 9883 8188 Mobil 20 249 445 E-Mail: kjolby@dbs.dk | Landsgildeskattmester: Ulla Lauritsen Tlf. 8694 2704 mobil: 53 202 704 Email: ulla.arne@mail.tele.dk Landsgildets bank konto: 7110 745 1024 | 3. ordensmester: Steen Brændholt Tlf. 22 803 250 E-Mail: l.s.branholt@gmail.com Arkivar: Karl Heilesen Tlf. 5918 5710 |
| Vicelandsgildemester: Kurt Bøgsted Tlf. 4371 0889 mobil: 23 920 940 E-mail: kb@dbs.dk | 1. ordensmester: Carl Peter Bylund Tlf.9897 1447 Email: cp@bylund.dk | Gildenyt: Redaktør Verkant Dette nr. redigeret af Kurt Bøgsted Tryk: telau aps, Hedehusene |
| Landsgildekanlser: Alice Johansen-Stolt Tlf. 3252 2443 mobil 20 296 765 Email: alice-stolt@jubii.dk | 2. ordensmester: Lis Jensen Tlf. 4637 0406 Mobil: 27 590 406 Email: lisoggunner@live.dk | Landsgildets hjemmeside: http://landsgildet.dbs.dk webmaster: Carl-Peter Bylund |