

Gilde- nyt



42. Årgang

nr. 3

oktober 2009



Knud Rønne
Hansen

Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Danske Baptistspejderes Landskilde

Landsgildemester:

Jytte Kjølby
Løkkenvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188
E-Mail: kjolby@dbs.dk

Vicelandsgildemester:

Bent-Ole Berntsen
Moseagervej 2, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 5766 1155 mobil 23 826 055
E-mail: dobrin@mail.dk

Landsgildekanlser:

Alice Johansen-Stolt
Listedvej 90, st. th
2770 Kastrup
Tlf. 3252 2443 mobil 20 296 765
Email: alice-stolt@jubii.dk

Landsgildeskattmester:

Ulla Lauritsen
Bøgebakken 3, Lillering
8462 Harlev
Tlf. 8694 2704 mobil:
Email: ulla.arne@mail.tele.dk

Landsgildets bank konto:
7110 745 1024

1. ordensmester:

Carl Peter Bylund
Hvedevænget 21
9800 Hjørring
Tlf. 9897 1447
Email: cp@bylund.dk

2. ordensmester:

Lis Jensen
Præstemarksvej 9
4000 Roskilde
Tlf. 4637 0406
Email: lisoggunner@live.dk

3. ordensmester:

Lars Kildelund
Rensdyrløkken 32
5210 Odense NV
Tlf. 6594 2613
Email: lars@kildelund.dk

Andre opgaver i landsgildet:

Arkivar: Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Gildenyt:
Redaktør Bent-Ole Berntsen
Se adr. mm 1. spalte
Tryk: telau aps, Hedehusene

Landsgildets hjemmeside:

<http://landsgildet.dbs.dk>

webmaster:

Carl-Peter Bylund

Gildenyt udkommer normalt i månederne
marts, juni, oktober og december.



Deadline for næste
Gildenyt er den 20. i måneden før

De fem minutter:



Landsgildemesterens tale ved Gildehallen 2009

Spejderliv – spejder er liv står der på en af korpsets fleestrøjer.

Fantastisk forskel ved at lægge trykket lidt anderledes. Spejderliv – jeg behøver ikke engang lukke øjnene før billederne myldrer frem. Mine billeder er ikke de samme som dine billeder. Nogle vil nok ligne hinanden uden at være helt ens.

- Lærketure: spøgelseshistorier i køjerummet. Svenne falder i åen, da han vil hoppe over, måske er det med vilje.
- Sommerlejre: hente vand i mælkejunger på den nærliggende gård. Morgengymnastik – hoved, skulder, knæ og tå. Stille kvarter. Mad over bål. Koge vand til kaffe i kartoffelgryden. Små intime lejrbrøl med et varmt nærvær og kæmpe store lejrbrøl med flot underholdning.
- Øksedal: korpsolejre med mange forskellige temaer og besøg af en rigtig prinsesse – Skandinaviske lejre – EM finalekamp på storskærm i 1992. Hvor de ca. 40 deltagende tyske spejdere efterhånden blev utroligt stille. Førertræning hvor vi dygtiggjorde os til at blive førere - korpssrådsmøder – En stille stund siddende med ryggen op ad sit ynglings træ.

- Burundi/Rwanda: klasselokaler murers op i jordsten - skoleborde – rent vand til flere høje - Gituro, Abrohamo, Sibomana i arbejdsfællesskab med danske spejdere – Valdine på fødeklinikken – Vaske hår i Kivusøen.
- Mexico: Verdensspejdercenter kun pigespejdere – internationalt spejderfællesskab – store pyramider fra 400 år før Kristi fødsel – små sommerfugle som rejser ud og efter 4 generationer vender tilbage til den samme skov.
- Gildespejder: hyggelige gildemøder – landsgildeweekend – med på lejr – samvær med gildespejdere fra andre korps – turen til Polen – mødet med polske spejdere, som nukan selv.
- Flere billeder; Når vi mødes til landsgildeweekend næste år har vi nye billeder på nethinden.

Spejder er liv.

Vi er med i det her unikke fællesskab – gildebevægelsen – fordi spejderarbejdet har været en stor del af vores liv.

Da vi var børn, var der heldigvis nogle voksne, som syntes det var spændende at bruge tid og kræfter på at arrangere spejdermøder – ture – og lejre for os, og som også forstod at give den ide videre, så vi kunne tage over som førere, da vi var moden til det.

Spejder er liv.

- Det er bl. a. her vi har fået lært at samarbejde for ellers kunne vi ikke løse opgaverne.
- Det er her vi har fået lært at respektere hinandens forskelligheder.
- Det er her vi har fået lært at modtage og give omsorg for hinanden.
- Det er her vi har fået lært at værne om naturen.

- Det er her vi har fået venskaber over grænserne.
- Det er her vi har fået lært at takle forskellige situationer uden at gå i panik.
- Det er måske her vi har mødt vores ægtefælle.
- Det er måske her vi har mødt Gud.

Spejder er liv.

- Til at blive brugt i gildet på forskellig vis
- Til at blive brugt i kredsene, kredsraad, bage kage
- Til at blive brugt i korpset på fejder og lejre
- Til at blive brugt i samfundet som kontakt til indvandrere
- Til at blive brugt af vores nærmeste nabo – indkøb - samvær
- Til at blive brugt af vore kolleger - samtalepartner

Spejder er liv også gildespejdere

Jeg vil gerne slutte med et spejderdigt af Børge Andersen:

Vi er venner
 Med solen og regnen og blæsten.
 Vi er skovenes fribårne æt.
 Vi er ét med det skabtes
 mangfoldige liv.
 Gennem bakker og lyng
 ud til enge og klit
 og til skovsøens siv fandt vi vej.
 Vi fandt sundhed og skønhed
 i naturens myldrende vrimmel.
 Men holdt!
 Vi fandt mere end det.
 Vi kom ind i et venskab,
 som omspænder jorden.

Vort broderskab
rækker fra pol til pol.
Vi fandt venner blandt alle
nationer og racer
fra kongens søn
til fattigmands dreng.
Vi fandt mere endnu:
Vi fandt mål for vort liv
i løftets ord.
Vi fik kursen i lovens bud.
Men størst på vor færd
var dog dette:
På vejen mødte vi Gud.

Med gildehilsen *Jytte Kjølby, landsgildemester*

Landsgildets nye fællesprojekt

På Landsgildeweekenden sidste år snakkede vi om flere forskellige muligheder for projekter, og gilderne blev opfordret til at drøfte emnet hjemme og udstyre deres landsgildepræsidiemedlemmer med gode argumenter.

Flere gode projekter blev diskuteret i gilderne i løbet af året. Det måtte gerne være noget spejderrelateret. En konkret og økonomisk overskuelig opgave, som gilderne kunne føle ejerskab for.

Den gruppe spejdere, som var i Burundi/Rwanda i februar måned, startede en indsamling af penge til et igangværende biavlerprojekt. Et projekt som både kunne etableres ved en spejdergruppe eller hos en familie i landet.

Præsidiemedlemmerne havde ideen med hjem til gilderne, og Morten Kofoed udarbejdede et forslag til Landsgildeweeken-

den. På Landsgildetinget blev det vedtaget, at Ubuki-projektet (se nedenfor) skulle være vores ny fællesprojekt for en to-årig periode.

Tag godt imod projektet til glæde og gavn for spejdere og familier i Burundi/Rwanda.

Kun fantasien sætter begrænsninger for mulige indsamlingsmåder.

Ubuki *

Vær med til at støtte de afrikanske spejders og kvindegrupperes biavlsprojekt i Burundi.

Baptistkirken i Danmark har siden 2007 støttet et mindre biavlsprojekt hvor i alt 16 grupper har fået støtte til at dygtiggøre sig inden for biavl.

Projektet har haft til sigte at etablere og udvikle biavl fra traditionel drift til brug af moderne og mere udbytterige teknikker (til forskel for traditionel biavl i træstammer og bananblade). I forbindelse med projektet er der etableret små produktionscentre, hvor honningen bliver forarbejdet til videresalg og der er etableret en butik i hovedstaden, hvorfra honningen kan sælges.

Honningproduktion giver spejderne en ekstraordinær indtægtsmulighed samtidig med at honning er et næringsrigt produkt, der er god brug for.

I det eksisterende projekt er der gjort gode erfaringer med biavl, der nu skal udnyttes fremover. Fx viste det sig at det ikke var så let at få flyttet bierne fra de traditionelle bistader som



først antaget og nogle af de blomster de så skulle leve af nåede ikke at vokse op..

Alt det er gode og vigtige erfaringer, som nu skal bruges i den videre udvikling af biavl og honningproduktionen i Burundi.

Projektet er etableret således at endnu flere grupper kan kobles til afsætningssystemet. Det er således håbet at tilvejebringe endnu flere midler, så flere grupper kan påbegynde honningproduktion. Der er allerede etableret 2 grupper med hjælp fra spejderne og flere er på vej.

* Ubuki betyder honning på Kirundi, lokalsproget i Burundi

Ud over spejderne har også flere af de 40 kvindegrupper, der i det seneste år har deltaget i alfabetiseringskurser, udtrykt ønske om at deltage i biavl. Det vil give rigtig god mening at give disse kvinder – og deres familier – mulighed for en lille ekstra indkomst, nu hvor de har lært at læse og skrive. Derfor vil de også deltage i projektet.



For ca. 8.000 kr kan hver gruppe udstyres med 5 bistader og sikkerhedsudstyr så grupperne selv kan producere honning og sælge det på markedet.

Bierne i et bistade producerer op til 40 kg. honning om året – i begyndelsen dog mindre, der igen bliver til mellem 40 og 80 glas honning.

Et glas kan sælges for ca 7 kroner i butikker. Derudover kan der gives den fornødne opstartshjælp i form af

træning og uddannelse og der kan indkøbes blomsterfrø med videre, så bierne har noget at leve af.

Sidste nyt fra Morten Kofoed!

Man vil gå igang med at forberede tingene i Burundi og bruge de erfaringer, som spejderne har gjort. De regner med at være klar til at modtage bistader hen i foråret. Så har vi jo også tid til at få gang i indsamlingerne.

Beretning for gildemøderne fra november 2008 til sommer 2009

Landsgildeweekend i hytten Skovbrynet på Fyn 29. – 31 august 2008

Den Blå Lilje stod for at arrangere Landsgildeweekenden, den sidste weekend i august.

Weekenden var så absolut en succes, både kammeratskabs- mæssigt, vejrmæssigt og ikke mindst mht. maden.



Klaus var virkelig i sit es og kunne fortælle om de mange forskellige svampe, vi fik samlet ved Hindsgavl. Keld måtte dog lige have lidt flere svampe (af den rigtige slags) til den sovs han fik kokkereret.

Julefrokost 7. november 2008

Julefrokosten var også i år hos Lis og Steen og igen var det bare så hyggeligt. Lækker mad, gode venner, godt selskab – hvad mere kan man ønske sig? Måske mindre mad...

Adventskoncert 30. november 2008

Den første søndag i advent, hvor spejderkredsen traditionen tro stod for salg af kaffe m.m. efterfølgende, mødte flere gildemedlemmer op og hjalp. Det er altid dejligt, at kunne støtte spejderne på den ene eller anden måde og det bliver værdsat.

Forretningsmøde fredag 6. februar 2009

Vi var 17 personer, der dukkede op til vores årlige forretningsmøde. Vi startede med at spise kylling + brunebønner og ris i fællesskab (nogle er mere til brune bønner end andre 😊 de fik alm. hvide ris) og derefter kom vi pænt igennem dagsordenen. Der var hele 5 kagebagere i aftenens kagekonkurrence – av min mave! Vinderen blev Lis – til lykke😊

Odense Zoo 3. april 2009

Vi var godt 20 som sagde godnat til dyrene i Odense Zoo. Her fik vi mulighed for at komme helt tæt på dyrene under kyndig vejledning af en dyrepasser. Sandwiches og vand blev indtaget lige udenfor indgangen og under hele den 2 timer lange fremvisning rundt i zoo kunne de mindste få flere sandwiches. 'Og der blev 12 kurvefulde tilovers' fristes man til at sige😊

Bilorienteringsløb 6. juni 2009

Vi fortsatte traditionen med bilorienteringsløb den først lørdag i juni rundt i den smukke fynske natur – rutebeskrivelsen kunne have været mere præcis... Alle 18 personer fandt dog vej til Rensdyrløkken efter løbet, hvor der, 'sædvanen tro', var en stor, lækker pandefuld paella – denne gang kreeret af Lars, da Lis og Steen var andetsteds.

Husk at du kan se billederne fra de forskellige arrangementer på gildets hjemmeside: <http://odense.dbs.dk>

Ja, så kommer der lige lidt til
Gildenyt.



Først vil vi afsløre hvor "et sted i
Danmark" ligger –ALTSÅ LANDSGILDE WEEK-END 27 – 29
AUGUST 2010

Lejren hedder **Nyvang, Holmgårdvej 46, Bækmarksbro.**
Der kører tog til Bækmarksbro – men nærmere når tiden
nærmer sig.
Tilbageblik fra Ex-Voto.

I september måned besøgte vi BKI kaffe, så nu ved vi hvad
god Kaffe er, og hvordan den bliver til. Alle fik en hilsen med
hjem.

I oktober var vi med Jens Christensen i lyd og billeder på
Færøerne, der er en storslået natur, det var spændende.

Julegilde i januar, hvorfor skulle det ikke kunne praktiseres –
så det gjorde vi, og det blev en rigtig god saften med mad,
gaver og historier.

I marts besøgte vi det nye Missions og kulturhus STJERNEN.
Det er et nyt hus opført af indre mission. Der foregår mange
ting i huset, der er opført 9 huse der danner en stjerne. Det
blev opført og færdiggjort på et år og kostede 30 millioner
kroner, det var en fornøjelse at se dette hus og fornemme de
mange ting der foregår her.

I maj var vi på udflugt til Lysgård hvor si så a ´ Bindstue og
fik fortalt om Blichers liv der på egnen, nogle af os havde gang
i "bindhosen" medens der blev fortalt. Vi besøgte og den
kirken i Lysgård hvis historie går langt tilbage i tiden.

Med gildehilsen
EX-VOTO Ulla Lauritsen

Beretning fra 2008-2009



Siden sidste Landsgildeweekend har vi været samlet en gang om måneden. Det er en god gammel skik, at vi spiser gule ærter første gang efter ferien.

Oktober havde vi besøg af Karl Norup, som fortalte levende om "Den lille Prins".

Stine Algot tog os med en tur til Afrika. December er der jo jul, juleafslutningen holdt vi i Roskilde, med æbleskiver, kaffe og banko.

Det første møde i det nye år havde vi Gildehal og Gildeting. Karl Heilesen bød os indenfor i februar, hvor der var besøg af Simon Skaarhøj, der fortalte om spejderhjælp i Syd Sudan.

Bodil Krabbe fortalte om kræftramte børn, deres ophold på Rigshospitalet.

April stod i forårets tegn ved Nina og John, som viste billeder og læste op om forår.

I maj holdt Per Nørgaard en rigtig god aften, om jøder, Kristus og Muslimer har samme Gud. Juni måned tog vi på udflugt til det nye Koncerthus i København, med afslutning hos Sirius Gildet i Købner Kirken. En dejlig dag.

Gyldenløves Gildet
Gildemester Lis Jensen



Årets gang i 2008-2009

Traditionen tro startede vi mødet efter ferien med at tale om Landsgildeweekenden og udveksle familieoplevelser.

Vi havde den glæde at få to fra Kibera projektet, Christina Lundegaard og Søren Skårhøj, som havde deltaget i projektet. Det gjorde de rigtig godt, det øgede absolut lysten til at støtte dette projekt.

Inge Lørum havde valgt et emne til en bibeltime, nemlig bibelens træer. Det blev fremført som en quiz. Vi måtte vist erkende, at det var ikke alt, vi viste om træerne, men så fandt vi svar på manglende viden til næste møde.

2 af vore medlemmer har været Kina farerne på hvert sit tidspunkt og forskellige områder. Så det fik de lov til at fortælle om, de supplerede hinanden fint. Dette blev fulgt op af kinesiske retter på menuen.

Købnerkirken nye præst Jan Kornholdt havde vi inviteret og han sagde ja til at komme og fortælle om sig selv og valgte emnet "Den lokale kirke som verdens håb". Vi har prøvet at fordybe os i forskelle m.m. i Det nye Testamente contra Nye aftale. Det kom der god diskussion ud af i fortolkningen Knud Rønne har taget os med i Baptisthistorien via salmer, som vi så sang. Det blev meget interessant, både forfatterens historie og baggrund for den enkelte salme.

I Holbæk havde vi besøg af Hans Ole Kofoed, hvor emnet var "Her er mit liv"

På vore traveture har vi besøgt Helsingør. Vi gentog succesen fra sidste år med at tage til Geels skov for at beundre anemonetæppet og bøgetræerne, som var lige på spring.

Charlottenlund Slotspark var også et besøg værd. Juliudsmykningen starter jo tidligt, så vi var en tur gennem Nyhavn og se på boderne der, og så en tur på Strøget.

Antallet af deltagere på disse ture variere på grund af helbred og optaget kalendere. Men vi glæder os over, når det kan lade sig gøre.

Sirius Gildet
Gildemester Lis Kongsvad

Beretning fra Gildets aktiviteter indtil landsgildeweekenden 2009.

Syssegildets aktiviteter har været præget af at vores gildemester siden gildets start for 15 år siden – Flemming Berg – valgte at stoppe som gildemester.



Flemming har gjort et kæmpe stykke arbejde og har ført Syssegildet sikkert gennem skærene i disse 15 år med en støt medlemstilgang.

Jeg overtog så jobbet som Gildemester efter sidste forretningsmøde og har så prøvet at leve op til de forventninger som medlemmerne nu måtte have.

Vores program ligner meget de programmer som vi kender fra de foregående år, selv om vi prøver at lægge os i selen for at finde på noget nyt. Men må jo sande at et erfornyse og et andet er tradition.



Femprogrampunkter er mere eller mindre faste, nemlig Gildehal og forretningsmøde i februar. Sct. Georgs dag den 23. april med besøg på kirkegårde for at mindes afdøde gildemedlemmer.



Opstart efter sommerferien med grillaften og friluftsgildehal i august.

Landsgildeweekenden den sidste weekend i august, og endelig vores julefrokost i december.

De øvrige programpunkter har indeholdt emner som spænder fra Gildets 15 års fødselsdag over foredrag under emnerne UMUBANO-projekt i Afrika, livet som det leves og opleves, og fredsvagt i Betlehem, og endelig besøg i Valgmenighedskirke og på mejeri.

Om vi finder på nye og anderledes programpunkter i de kommende år vil vise sig.

Hvad var det nu vores ven Niels Rosenbom fra Sct. Georgs Gilderne fortalte? Mange vil gerne fremskridt, men få vil forandring! Lad os prøve lidt forandring og håbe på at det måske er vejen til fremskridt!

Desværre måtte vi tage afsked med to af vores trofaste gildemedlemmer som det allerede har været nævnt i Gildenyt, en er blevet udmeldt og to er stoppet på grund af sygdom. På den anden side har vi så den glæde at vi har optaget / genoptaget nye medlemmer, så vi statusmæssigt er det samme antal medlemmer som ved årets start, nemlig 35.

Vi håber på et godt Gildeår i 2010.

Carl Peter Bylund
Gildemester

Beretning fra Ube-Maso

Glidemøde i 13. februar 2009
forretningsmøde hos Jørgen
Petersen

Her blev foretaget valg og
genvalg Dorte blev gildemester
Samme præsidium med Kirsten
Bøgsted som referent



Gildemøde den 13.3.2009

Spejderminder af os selv hos Inger Larsen. Det var sjovt og en
aften hvor vi selv var i centrum.

Gildemøde den 17.4.2009

Kirsten var stedfortræder for undertegnet i marts. Mødet blev
holdt hos Kurt Larsen. Program Afrika med Stine Algot Nielsen

Gildemøde den 15.5.2009

Kirsten B. var også her stedfortræder for undertegnet.

. På rejse med Alice Stolt. Fortalte om Burma: de gyldne
pagoders land eller Miamar, hvor hun havde været i 2007.

Det kan godt anbefales at Alice fortæller om sine mange ture,
det gør hun godt og det er meget interessant og spændende.

Gildemøde fredag den 12. juni sommermøde hos Bent-Ole her
medbragte vi hver især noget spiseligt og hygge os sammen.

Juli og august holder vi ferie. Første møde efter ferien den
11.9.2009 taler vi minder fra ferie og landsgildeweekenden.

Vi forventer at vi får et lige så godt år fremover og er med
natkirken i Kristuskirken, og her høre noget om det arbejde.

Hermed passeret

Gildemester Dorte Berntsen

Referat fra landsgildeweekenden 2009

U troligt så hurtigt et år det går
D er sker en masse på et år
E r der så noget at sige til
N år gildeweekenden vi nyde vil

M ange kom fra det ganske land
A lle blev samlede både kvinde og mand
D et er bare så sandt så sandt !

O g flaget blev hejst, mens der lød en sang
G ode danske vers, som ej var så lang

D en om "Vort Dannebro vort skønne flag"
R øde Dannebro vejrede hver dag
I fællesskab vi samledes for at spise
K økkenets mad vi kunne prise
K endskab – om Rusland - fortalte Hans Christian Dahl -
E j vi forglemme spejderne i Rusland fra vores sal

D erefter frokost med lidt af hvert
U den for nogen sad, at vælge er svært
E llers gik vi herefter med gildehal i gang
R ungende klart vi sang jo non ´n sang

H el repertoire vi kom igennem
E t lille kiks der var indimellem
L ette og opløftede vi hallen forlod
T il en lille pause, som vi i solen nød !
E t gildeting hurtigt kom i gang
N etop indledt med en lille sang

I ngen følte sig overhørte
K un gode ting vi jo berørte
K urt Bøgsted valgtes til dirigent
E n ting hvormed han var bekendt





Til middag tunmousse vi fik
At spise, grine, snakken gik
Kød der var – det ´n helt god skik !

Til bålaften uden bål kom Ib Berman Schmidt
Ih, du godeste hvor vi fik grinet lidt
Latter gør godt, gik ej for vidt

Gæster vi var hos vor Gyldenløvsgilde
Yd dit bedste, vær ej for vilde
Lidt natmad vi fik i form af suppe
Den måtte vi lige lidt af nuppe
En weekend så dejlig den får ende
Nogle lærte nye at kende
Lad os mødes igen til næste år
Øv dig i at synge "disse minder" der går
Vi kunne glæde os over Knud Rønnes ord
Så gode, at vi dem vist alle forstod
Gå eller sidde, kunne vi herefter
Ikke alle havde dog hertil kræfter
Langt var der ikke helt ned til vandet
Det var der nogen der gik til, blandt andet
Ex- Voto os samler næste år "på et sæde"
Tak til alle, vi til næste år os glæde



Referent: *Kirsten Jul Bøgsted*, Ube-Maso gildet



Kalender fra Gilderne:

Ex-Voto Gildet	<p>26. oktober Gildemøde 30. november Gildemøde med blandt andet æbleskiver</p> <p>Bemærk møder holdes i Kirken den sidste mandag i måneden kl. 14.00, såfremt ikke andet fremgår af programmet.</p> <p>Husk der mødepligt – lovligt forfald meldes til gildemester eller et præsidiemedlem.</p>
Sirius Gildet	<p>7. oktober kl. 11,00 Gildemøde hos Lis Kongsvad 4. november kl. 1100 hos Rigmor Pedersen</p> <p>Emne: et land evt. Grækenland Henvendelse til gildemester Lis Kongsvad, tlf. 32 57 27 64</p>
Gyldenløvsgildet	<p>19 oktober kl. 19.30 i Holbæk Hans Chr. Dalh om russisk spejederliv</p> <p>16. november kl. 19,30 Ingeborg og Hans har været på tur Henvendelse til Lis Jensen – tlf. 46 37 04 06</p>
Sysselgildet	<p>16. oktober Gildemøde 21. november Jule Good-Turn i kirken kl. 13,00 10 december Julefrokost hos Inger Schjødt i Sjællandsgade</p> <p>Henvendelse til: Gildemester Carl Peter Bylund – tlf. 98 97 14 47</p>

Ube-Maso	<p>9. oktober kl. 19,00 hos Inger Holm Gæt og grinmasser</p> <p>13. november kl. 19,00 hos Jette Larsen Any Schou kommer</p> <p>11 december kl. 18,00 Julemøde hos Linna</p> <p>Henvendelse til: Gildemester Dorte Berntsen – tlf. 57 66 11 55</p>
Den Blå Lilje	<p>6. november Julefrokost</p> <p>20- 22. november Juleweekend for spejderne</p> <p>27. november Adventskoncert</p> <p>Henvendelse til Lars Kildelund tlf. 65 94 26 13</p>



Påbudsnetværket

Hej spejder, nu er himlen blå

Den sang har vi da sunget nogle gange i tidens løb. Vi kan få chancen igen til næste sommer. Spejderkorpset afholder korpsslejr på Øksedal fra 3. juli til 10. juli 2010 under navnet:

Venner – Verden – Virkelighed

Fra lejrudvalget har vi fået at vide, at de meget gerne vil have vores hjælp på lejren. Det har som regel været noget med madlavning, men har vi et eller andet vi brænder for til glæde for spejderne, er vi velkomne til at komme med ideer.

Tag udfordringen om ideer op og lad os mødes på korpsslejr 2010.

Med gildehilsen Jytte