

Gilde- nyt



41. Årgang

nr. 3

Oktober 2008



10 af landsgildets medlemmer deltog i Ren Energi lejr 2008. Her åbner spejderchef Niels Dam lejren med skovmands-øksen - givet af Landsgildet.

Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

december.



Deadline for næste
Gildenyt er den 20. i måneden før

Landsgildemester
Jytte Kjølby
Løkkensvej 358, Stenum
9700 Brønderslev
Tlf. 9883 8188
E-Mail: kjolby@dbs.dk

Vicelandsgildemester:
Bent-Ole Berntsen
Moseagervej 2, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 5766 1155 mobil 23 826 055
E-mail: dobrin@mail.dk

Landsgildekansler:
Alice Johansen-Stolt
Listedvej 90, st. th
2770 Kastrup
Tlf. 3252 2443
Email: alice-stolt@jubii.dk

Landsgildeskattmester:
Ulla Lauritsen
Bøgebakken 3, Lillering
8462 Harlev
Tlf. 8694 2704 mobil:
Email: ulla.arne@mail.tele.dk

Flemming Berg
Ulvegravene 27
9800 Hjørring
Tlf. 9892 6539
Email: fberg@stofanet.dk

2. ordensmester:
Lis Jensen
Præstemarksvej 9
4000 Roskilde
Tlf. 4637 0406
Email: gcj@mail.tele.dk

3. ordensmester:
Lars Kildelund
Rensdyrløkken 32, Slurkefter
5210 Odense NV
Tlf. 6594 2613
Email: lars@kildelund.dk

Andre opgaver i landsgildet:
Arkivar: Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Gildenyt:
Redaktør Bent-Ole Berntsen
Se adr. mm 1. spalte
Tryk: telau aps, Hedehusene



Landsgildets hjemmeside:
<http://landsgildet.dbs.dk>
webmaster:
Carl-Peter Bylund
Hvedevænget 21
9800 Hjørring
Tlf. 9897 1447
Email: cp@bylund.dk

De fem minutter:

Alle kan få tilgivelse

Med udgangspunkt i historien om Pippi Langstrømpe fortælles om Jesu ord til røveren på korset og tilgivelse



Historie

Pippi sad en aften og talte sine mange guldmønter i den store taske. Pludselig fik hun besøg af to fæle røvere, som ville stjæle hendes guldpenge. De overfaldt stakkels Pippi; men Pippi var jo bomstærk, så hun tog røverne og løftede dem højt op og satte dem op på et



skab, så de ikke kunne komme ned. Sikken de to røvere blev bange og kede af det, og de græd også lidt. Pludselig løftede Pippi dem ned igen og forlangte, at de skulle danse med hende, for hun havde jo ellers ingen at danse med. Så dansede de i flere timer. Til sidst blev Pippi sulten, og så satte hun mad frem til sig selv og røverne, og så spiste de sig stopmætte.

Røverne kunne slet ikke forstå, at Pippi ikke var vred på dem; men Pippi sagde bare, at hun var glad for at have fået besøg midt om natten.

Da røverne gik igen, gav Pippi dem hver en stor guldmønt - "Den har I ærlig og redelig fortjent," sagde hun. Det kunne røverne slet ikke forstå; men Pippi grinede bare og gik ind i seng igen.

(fra 'Bogen om Pippi Langstrømpe', side 87-95)

Refleksion

Og hvor har Pippi så fået ideen fra til at behandle røvere sådan?

Måske fra Jesus, som også engang behandlede røvere på den måde. Det var den dag, da menneskene slog Jesus ihjel. Da hængte de ham op på et kors for at pine ham til døde. Det var ikke bare guldpenge, det gjaldt - de ville tage hans liv. Men det eneste, de hørte Jesus sige var: "Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!" I stedet for at kæmpe imod dem, fik Jesus det hele vendt til noget godt, for han gav dem al Guds kærlighed. Ved siden af Jesus korsfæstede de en rigtig røver, han var blevet dømt for alle sine forbrydelser. I virkeligheden længtes han også efter Guds kærlighed; og da Jesus hørte det, sagde han til røveren: "I dag skal du være med mig i Paradiset!" Jesus gav røveren alt, hvad han havde drømt om, og den dag på korset fik røveren det allerbedste, for han fik Guds tilgivelse og kærlighed. (jvf. [Luk 23, 26-43](#))

Referat fra landsgildeweekenden 2008

Fredag den 29. august

Hvem kunne vide, at der er 2 næsten ens vejnavne i Årup, hvor landsgildeweekenden skulle afholdes? Vores GPS vidste os i hvert fald i først omgang til én adresse, men når nu dette nymodens udstyr ikke selv kunne, så var det da godt, at vi "gamle spejdere" havde lidt logisk sans og selv kunne finde det rigtige sted, tak alligevel for omvejen, (den var på ca. 4-5 km) ... for vi fik set en masse dejlig natur Vel ankommet var vi med til det hele, for grillen var ikke helt klar til kødet kl. 18, men det blev den, og der blev grillet både mørbrad, koteletter og pølser af forskellig art serveret med dejlig varm kartoffelsalat lavet af weekendens kok Keld Hansen. Efter dette var der almindelig hyggesnak med kaffe og hjemmebag.

Lørdag den 30. august

Flaghejsning med officiel velkomst af Lars Kildelund, Den Blå Lilje samt vicelandsgildemester Bent-Ole Berntsen, hvor Kirsten Jul Bøgsted, Ube-Maso blev valgt til referent. Herefter morgenmad inden der var svampetur til Hindsgaul Spændende og meget lærerigt fortalt af Klaus ?, blandt spejderne kaldet "svampeklauus" ! Hjemme ved hytten blev vi bispist med dejlig lun pitabrød, som vi selv skulle fylde.



Kl. 13.07 gik vi i gang med landsgildehallen, men forinden var der, da der var en del nye med, forklaring på hvad der skulle ske ved gildehal – og gildeting. Dette blev forklaret af vice-lgm.

Ved gildehallen blev alle, medlemmer og gæster, budt velkommen og vi sang nr. 29 i landsgildesanghæftet: gildehallens lys er tændte. Herefter blev bibelordet fra 1. kor. 12, 4-11 læst af landsgildeskatmester Henning Jul Pedersen. 1. ordensmester Alice Johansen-Stolt læste herefter Ridderbønnen og vi sang nr. 10: Spejderbroder vid at virke.

Lars Kildelund, som også er 3. ordensmester, havde som værtsgilde de 5 minutter og talte om stilhed. Om at betragte stjernerne og føle verden på ny. Vi sang herefter nr. 60: Guds kærlighed er strand og grønne enge. Herefter var der mindeord om Dorris Valbak, Ex-Voto samt Hardy Hyldig, der begge er døde i årets løb. Vi sang herefter nr. 58: Du som har ledt mig på den gode vej. Vice-lgm holdt mesterens ord, og talte om de 4 lys som hver især betyder fred, troskab, kærlighed og håb.

De 3 første kan gå ud hver for sig, men det 4. kan tænde de 3 andre og opfordrede til, at vi aldrig lader håbets lys gå ud. Herefter fortalte han om en fritidscyklister, der lå for døden, han fik et brev fra sønnen, der ønskede faderens velsignelse. Faderen havde misforstået brevet, og havde følt sig alene som ene cykelrytter på bjergkørsel. Det gælder om at man skal velsigne både dem man elsker, dem man er vrede på, så ingen forlader en uden velsignelse. Vi sang nr. 62: Gør det lidet du kan.

2. ordensmester, Lis Jensen, læste gildeloven og vice-lgm sagde gildeløftet, hvorefter vi sang nr. 1: Er du rede og bad Fader Vor og blev sendt fra gildehallen med et vær beredt.

Gildeting er refereret særskilt af landsgildekansleren.

Lørdag aften:

Gildehallen sluttede kl. 17.15 hvorefter der var pause til vi skulle gå til bords kl. 18.30 – en god pause, der var værd at bruge på social snak – som fortsatte ved bordene mens vi fik:

Forret med forskellig fisk

Oksefilet / skinke med diverse tilbehør hvori bl.a. indgik de svampesauce, hvor vi selv havde plukket nogle af svampene dog suppleret af svampeklaus, som vidste hvor resten skulle findes så der kunne blive en stor grydefuld.



Nogle havde i deres kopper fået en seddel med gevinst, hvilket betød opvask / kaffe-brygning – det tog heldigvis ikke så lang tid med industrimaskiner til hjælp.

Efter opvasken var der lejrball med bålsange og forskellige konkurrencer og herefter gik snakken igen inden der blev serveret lækker hjemmelavet aspargessuppe med kødboller.... Og så var den dag gået ... næsten alt for hurtigt....

Søndag den 31. august

Flaghejsning kl. 8 inc. tak til "Julle " (afgående landsgilde-skatmester), som udover spejderklippet vil få tilsendt en present.

Herefter morgenmad inc. blødkogte æg !!!

Kl. 10 samledes vi til en kort morgengudstjeneste, som blev holdt af Lise Dixon Kildelund, som indledte velkomst og forklaring til forløbet, hvorefter vi sang "Blidt og stille". Herefter bøn hvorefter der blev oplæst et digt om at hjælpe af Bo Green Jensen. Det omhandlede en lille fugl. Efter de praktiske bekendtgørelser sang vi: "Gud du som lyset og dagen oplod". Herefter en kort andagt over "ringen" – om at modtage gaver men ikke altid helt er klar over den sande indpakning – vi ser ikke altid efter hvad det er der er den egentlige gave.

Efter bøn sang vi "du som har ledt mig på den gode vej" hvorefter Lise atter læste et digt af Anne Dorthe Michelsen: om at bruge og bruges.

Vi sang herefter "Led mig o Herre" og "Nu brydes solen bag en sky", hvorefter der var fri bøn og sang den keltiske udgangssalme "må din vej gå dig i møde", mens vi holdt hinanden i hånden ved at danne en kæde.

Der var frokost kl. 12 hvor vi igen kunne smage på kokkens herligheder såsom resten af aspargessuppen og hjemmelavet biksemad samt diverse grønt salat og pålæg, og kaffen stod herefter straks parat inden der var officiel afslutning ved 13.30 tiden.

Tak til Den Blå Lilje for en formidabel weekend med rigtig god forplejning og til alle I andre for gode snakke og socialt samvær.

Kirsten Jul Bøgsted
Ube-Maso



En hilsen fra Sct. Georgs Gilderne

Tak fordi vi måtte deltage i jeres landsgildeweekend. Det var som sædvanlig en både hjertevarm og inspirerende weekend.

Vi talte jo bl.a. om netværk og samarbejde imellem vores gilder. Et første skridt på vejen er at skabe kontakt. Derefter må vi så i de enkelte gilder aftale, hvad vi evt. kan være fælles om. Derfor vil jeg opfordre lederne til at tage kontakt og få en snak om mulighederne. Den nemmeste måde er nok at gå ind på hjemmesiden og finde de aktuelle nabogilder (denne opfordring bliver også givet til vores egne gilder). På www.sct-georg.dk finder i "organisation" på bjælken – og herunder "lokale gilder". Når I klikker på et gilde (blå eller rød markering), kommer navne og adresser på distriktets gildemestre).

Med stor spejder- og gildehilsen
Niels Rosenbom
Landsgildets Internationale Sekretær

Andagt – er det nu mig igen ???

Kender du det ? Det er din tur til at skulle holde andagt, og du er løbet helt blank for ideer til hvad du skal tale om.

Du synes måske ikke lige det du vil tale om, er at finde i en andagtsbog – eller du kan finde et passende stykke fra bibelen – men fortvivl ikke ...Korpset kan tilbyde dig hjælp.

Hver uge – engang i løbet af søndagen – udsendes der en andagtsinspiration til dem der har lyst til at benytte sig af den.

Den er bygget op således :



Du kan finde den på DBS ´s hjemmeside under andagter. Der er foreløbig udgivet ca. 150 af slagsen – og alle er tilgængelige der og må bruges som de er eller til inspiration på www.dbs.dk – du kan tilmelde dig på dbs.dk – så du får den fast hver uge! Prøv det!

Udvalget består pt. af Lotte Holm Boeriis & Kirsten Jul Bøgsted
Begge fra Hvidovre Kreds
På udvalgets vegne: *Kirsten Jul Bøgsted*



Sagnet om Sct. Georg

Det sagn som er mest brugt af spejdere og Sct. Georgs Gilder er:

Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid.

Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavalleriet, og der gik snart ry om hans dygtighed i våbenbrug og mandig idræt, og han blev berømt for sin tapperhed, uforærdethed og gode dyder.

På sin færd kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille by Salem i Lykien, helt ude ved Middelhavets kyst.

Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at fælde den, men uden held, og man havde derfor sluttet en overenskomst med dragen, således at den skulle vogte landet mod til gengæld hver dag at få to får.

Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. Også dette måtte man gå med til, og hver dag måtte - efter lodtrækning - en af beboerne gå til dragen.

Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter. Der var stor fortvivlelse i landet, og kongen kundgjorde da, at den, der ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det halve kongerige.

Men ingen havde lyst.

Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var dragens tilholdssted, da ridder Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på den unge kvinde og spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud. Hun fortalte hvillken skæbne, der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod dragen.

Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pestående gennem næsebor og mund, og som næsten havde kostet Georgius livet, fældede han dragen; men da kongen tilbed ham den udlovede belønning, afslog han. Gud alene havde æren, sagde han, og uden Guds hjælp havde han ikke magtet at dræbe dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden det halve kongerige.

Derudover er der andre steder nævnt følgende:

Senere under Kejser Diokletians led Georgius martyrdøden på datoen den 23. april. år 303 efter Kristi fødsel.

Georgius er senere under navnet Sct. Georg eller Sct. Jørgen blevet dyrket som helgen, særlig som rytternes helgen. Middelalderens ridderskab valgte også ham som deres værnehelgen, og det er derfor naturligt, at også spejdere og gildebrødre har valgt ham som forbillede og hvert år højtideligholder den 23. april ved at samles og forny deres spejder- og gildeløfte.



Beretning for gildemøderne fra november 2007 til sommer 2008

Gildemøde 2. november 2007

Sidst vi mødtes var til vores årlig, tilbagevendende, traditionsrige, julefrokost fredag 2. november 2007. Vi var 18 personer, der dukkede op med forskellige lækkerier og vi havde en super hyggelig aften; med både 'hit med sangen' og spejdersange. Yngste deltager, 18 år, vil gerne med til julefrokosten i 2008☺

Forretningsmøde 1. februar 2008

Vi var 5 personer, der dukkede op til vores forretningsmøde fredag 1. februar 2008.

Vi startede med at spise i fællesskab og derefter kom vi pænt igennem dagsordenen; regnskabet blev godkendt med klapsalve til Lis. Lars blev genvalgt som gildemester. Lise genvalgt som kansler.

Kontingentet er fortsat 100,- kr. til Den Blå Lilje + 100,- kr. til Landsgildet, pengene indbetales til skattemester Lis snarest muligt eller på konto 0981 43 79128785. Man må gratis deltage i 3 møder, derefter skal man være betalende medlem. Indkomne forslag var: Skal vi have en T-shirt eller sweatshirt med gildets logo? JA! Der arbejdes videre med ideen og det skal være på plads inden landsgildeweekenden.

Henvendelse fra Sct. Georgs 5. Gilde. Vi vil gerne samarbejde med dem. Lise tager kontakt og inviterer dem til vores møde i april. Års programmet i år må igen gerne være med mere kontakt til spejderne.

Gildemøde 4. april 2008

Vi spiste kinesisk mad i kirken, hvor efter vi kørte med til TV2. Her besøgte vi TV2, som viste os NYHEDERNE og fortalte om, hvordan en nyhedsudsendelse bliver til. Desuden fortalte rundviseren om husets historie, struktur, public service forpligtelse, finansiering, programplanlægning, seertal, reklamer m.v. En spændende aften hvor vi kunne lære mere om TV. Vi sluttede aftenen med kaffe/te og frugt/kage hos Lars og Lise efter TV2 besøget.

Bilorienteringsløb 9. juli 2008

Dette møde foregik lørdag eftermiddag og aften. Bilorienteringsløb for hele familien var en succes, her fik vi lov at dyste i nyttige discipliner som bakning i bil med trailer rundt på en bane. Deltagerne havde en varm dag i bilen og en skøn aften i det fri hos Thomas og Lene med paella tilberedt over bål. Posterne var fordelt i det nordøstlige hjørne af Fyn, hvor vi så adskillige gravhøje samt Damestenen. Alle hold havde udvist en del kreativitet med hensyn til løsning af opgaver - og jeg tør næsten ikke tænke på udgifterne til mobiltelefonerne.

SE billederne fra de forskellige arrangementer på hjemmesiden <http://odense.dbs.dk>

Efter bedste hukommelse ved kansleren Lise.

Årsberetning 2007-2008. Ex-Voto

Har vi så lavet noget i Ex-Voto i det sidste år?
Ja, da vi holdt 2 gildemøder i efteråret 2007.



I november havde vi et rigtig godt julegilde som vores spejdere holdt for os, det var dejligt, Tænk vi skulle bare møde op og nyde en veltilrettelagt aften, med god mad, sang, historie, Pakkespil – jo, vi bliver som børn på ny når julen er op over.

I januar havde vi Gildeting – alle valg var her genvalg.

Vores rejsefeber blev stillet idet Birtha fortalte og viste billeder fra hendes og Finns tur til Nordkap, der var midnatssol og mange andre oplevelser.

Sognepræst Joan Møller Molbo fortalte om sin vej til præstegerningen under overskriften:

Hvordan/hvorfor blev atteistens datter præst? En god fortæller gav os en rigtig god aften.

I Juni tog vi på udflugt efter gudstjenesten. Vi kørte til haven Lille Malund, får i chancen så er den et besøge eller 2 hver. Herefter kørte vi til Brande Baptist kirke hvor vi fik kaffe med Flere slags hjemmebag – uhm. Vi fik fortalt om bygningen af kirken og det sammenhold som det gav i menigheden – lærerigt og stof til eftertanke. Så er vi ved Landskilde week-enden 2008 - EN KÆMPE T A K til Den blå Lilje for en god week-end. Et spejderklap til jer.

Ulla Lauritsen

Gildemester

Året 2007 - 2008



Gyldenløves
gilde

Efter en dejlig lang og våd sommer, og et pragtfuldt Landsgilde i Hjørring, startede vores sæson i Gyldenløves Gilde med en gang Gule ærter, her så vi videoen fra Polens turen.

Vores foredragsholder til oktober mødet var kommet langt hjemmefra, så vi hyggede os med en god snak.

Det næste møde i november tog vi på langfart med Inge og Jørgen Krabbe, til en masse oplevelser i Vietnam.

December er der som sædvanlig julehygge. John gav en meget fin beskrivelse af vores tur til Landsgildeweekenden. Og så var æbleskiver og kaffe, og let underholdning. Jørgen Krabbe læste op af Johannes Møllehave, De tre visemænd.

Det første møde i 2008 havde vi Gildehal og Gildeting. Der blev ikke forandret noget i vores gilde.

Gildet havde støttet nogle spejdere til Jubilæumslejren i England. Som tak for hjælpen kom de og fortalte om turen, og viste billeder derfra i februar måned.

Marts måned nåede Ole Ekstrand hjem fra Vietnam, for at fortælle om vand resourcer og lidt om vand som kilde til vedvarende energi.

April mødet bød på oplevelser fra Afghanistan, og vi fik oplevelser fra Len Birkman, som er sygeplejerske. Hun havde været i den danske lejr, for at tage sig af de syge, og dem, der kom til skade. Hun viste os nogle billeder, hvis vi var sarte skulle vi lukke øjnene. Lene var ikke blevet så

bange for det hun har set, hun tager af sted igen til september.

I maj fik vi besøg af Global Team, det var en rigtig god aften.

Grundlovsdag arrangerede Ingeborg og Hans udflugt. Det var en rigtig dejlig dag, med høj sol. Vi var på malergården, hvor familien Svane boede. Henrik Svane bor der stadig. Eftermiddagskaffen fik vi Kongsøre, derfra kørte på Tuse Næs, og spiste aftensmad. Nød det gode vejr udsigten over mod Holbæk.

Vi mødes en pæn flok hver gang, og har det dejligt med hinanden.

Lis Jensen, Gildemester



Årsberetning 2007- 2008. Sirius Gildet

Vi startede efter ferien med en udveksling af ferieminder. Da et af vore møder var hos Alice, som i sin kælder gemmer vore gamle protokoller gemmes de godt og vel 40 år, blev disse hevet op, og vi fordybede os i de mange minder, de rummede.

Det var en dejlig nostalgisk oplevelse.

Igen havde Alice været på rejse. Denne gang til Burma og det hun fortalte om, så vi også kunne få del i hendes oplevelse der.

Vores årlige bibeltime holdt vi over Filipper Brevet.

Et besøg af Helge Petersen, som har skrevet en bog om Amabaptisterne, har også været på programmet.

Et gildemøde startede på Tårnby torv, hvorefter vi så Tårnbys gamle landsby, den smule, der er tilbage, kirkegården og et kik ind i Tårnby kirke. Derefter tur igemmen den nye Tårnby park og hjem til Alice, der havde forberedt frokosten til os.

Global Teams omfattende rejse var lige afsluttet, og vi var heldige at kunne få besøg af 3 piger, da vi også var i Ringsted i maj. Det var deres første "optræden" efter hjemrejsen, men det gjorde de med bravur. Det var utroligt spændende at høre, hvad de havde set og hørt og ikke mindst fået ud af at være de forskellige steder.

Vores sommermøde blev holdt i Holbæk som havemøde med hygge og vi så en lille film om dæmningen ved Lammefjorden.

Når tiden og vejret har tilladt det, har vi været på traveture, som er gået til Søndermarken, hvor Cisternerne (Museet for moderne kunst) blev beset. Frederikshave, dejlige ture langs Furesø og Bagsværd så ved Aldershvile slotsruin. Med sejltur herfra og til Lyngby for at komme i tørvejr, da regnen overraskede os. En tur til Fuglevad med spadseretur langs Mølleåen. Ny udsprungne bøgetræer og et tæppe af anemoners oplevede vi Gribs skov.

Vi glæder os hver gang over, at vi stadig kan gå dejlige ture og glæde os over naturen m.m.

Lis Kongsvad. Gildemester

Årsberetning 2007-2008.



Så er det atter tid for at skrive en årsberetning fra SYSSELGILDET, om hvad vi som gilde har oplevet at være med til i efteråret 2007 og foråret 2008.

Først må jeg vende tilbage til Landsgildeweekenden i august 2007 og sige TAK til jer alle for en rigtig dejlig weekend med et fantastisk godt vejr i et godt og kammeratligt fællesskab.

I september måned var vi hos et serviceudlejningsfirma, hvor vi i grupper gjorde ihærdige forsøg på at dække festligt pyntede borde, en sjov oplevelse, som vi har forsøgt os i før.

Oktober måneds program bød på en aften med den kendte havemand Henrik Arildskov, som fortalte og viste os rigtig mange spændende planter, som er i vore haver. Det var en rigtig spændende aften.

I november havde vi vores sædvanlige eftermiddag, hvor vi forsøger at lave nogle flotte dekorationer/adventsllys – efter endt arbejde samles vi for at spise forårsruller/pizza hos nogle af vores gildemedlemmer.

December måned er jo Julefrokosttid også i Sysselgildet, vi sætter en masse god julemad til livs, fremstillet af Birgit og Eva, og hygger os hele aftenen.

Så kommer januar, her fortalte Carl Peter os om filmen "Heftig og begejstret", en spændende film om mandskoret fra byen Berlevåg i Nordnorge.

Den 29. januar 2008 kaldte Gud vor gildebroder HARDY HYLDIG hjem til himmelen. HARDY blev begravet fra kirken i Hjørring den 2. februar.

Ved forretningsmøde i februar blev Jytte Kølby og Birgit Gørler afløst af Tove Hansen og Karen Hjarbæk. Ved gildehallen denne aften optog vi et nyt medlem KIRSTEN MARKUSSEN.

Marts mødet var mødet, hvor vi lærte højskolesangbogen bedre at kende. Det nye forstanderpar på Halvorsminde Ungdomsskole Anne og Allen Schrøder tidligere forstanderpar på Rebild Efterskole tog os med på en gennemgang af højskolesangbogen.

I april var vi en tur i Nigeria med en lærer fra Horne Højskole, som var i Nigeria med et hold elever for at bygge en skole og hjælpe med nødhjælp o.lign.

Sct. Georgsdag er vi som sædvanlig på kirkegården for at lægge en blomst/dekoration for at mindes vore afdøde gildemedlemmer David Pedersen, Helmuth Vestergård og Hardy Hyldig.



Vi sluttede aftenen hos Kirsten og Jørgen i sommerhuset i Lønstrup

Maj måned er vi på udflugt, denne gang tilrettelagt af vort gildemedlem Niels Bjerg. Vi var på en spændende tur til landbrugsmuseet og rhododendronparken i Brønderslev, derforuden var vi Vildmosen, vi sluttede aftenen hos Jytte og Bo.

Så holdt vi sommerferie i juni og juli, og i august måned har vi holdt vores sædvanlige grillaften, denne gang hos Eva og Carl Peter i Bjergby, denne gang var vi 32 deltagere til en dejlig aften med masser af kartoffelsalat og salat samt kød og pølser. Her optog vi 3 nye gildemedlemmer, nemlig Elise Gaust, Sonja og Hardy Ibsen.

Sysselgildet tæller pr. 22. august 2008 39 medlemmer.
Flemming Berg, Gildemester



UBE-MASO beretter:

Om årets gang i Ube- Maso kan vi berette og håber næsten at I kan gætte, i september vi talte om landsgildeweekend og hvad der på Polensturen var hændt. Oktober stod på trivial Pursuit hvor Kurt Bøgsted absolut fik sat vore hjerner på prøve !

Fødselsdag har vi jo i november hvor vi gildet ret betænker og vi holdt 30 år fødselsdagsgilde og var for hilsenerne ellevilde. December vi spilled om medbragte pakker Og for ris à la menten vi hjertelig takker Foruden alt det andet der også gled ned.

I januar vi prøvede noget nyt
For julemaden var blevet yt,
derfor vi afholdte nytårskur
det var nu slet ikke obskur.
For hos Nina fik vi dejlig mad
mørbradgryden gjorde os så glad
Gad vide om det bli ´r ny tradition ?

I februar blev forretningsmødet holdt
det har ikke kvaler voldt
for det er de samme på alle poster
men marts en lille smule det os koster
Da vi hørte om " retten er sat "
Lillian Klarholt var af det besat
for hun havde engang været lægmand.

April Beata Golubowski om pilgrimstur fortalte
det var den til Lourdes det gjalte
Maj vi talte om hvor i juni vi skulle være
Alle medtog en ret i haven hos Nina den kære
Og så har vi ellers haft ferie i juli og august
Og starter så om et par uger just
Hvor gildeåret atter kan begynde.

Kirsten Jul Bøgsted
Gildemester



*Gildet laver mad
På Herlev-Hvidovre
Kredswweekend i
September 2008.*



Kalender fra Gilderne

Ex-Voto Gildet	27 oktober Besøger vi Færøerne med Jens Kristensen kl. 20,00 i kirken 29. november Julegilde – tidspunkt og sted 26. januar 2009 – Gildeting med dagsorden iflg. Gildeskråen.
Gyldenløve Gildet	20.10 hos Kirsten & Keld Pilgård kl. 19,30 Karl Norup fortæller om den lille Prins 17.11 Kløvermarks Kirken, Holbæk kl. 19,30 Dina Algot foredrag 15.12 Roskilde Baptistkirken kl. 19,30 Julehygge 19.01.2009 Forretningsmøde kl. 19,30 Kløvermarks Kirken, Holbæk
Sirius Gildet	01. oktober hos Inge Lørum, kl. 11,00 05. november hos Grete Osbeck kl. 11,00 03. december hos Lis Kongsvad kl. 11,00 Evt. henvendelse kan ske til gildemester Lis Kongsvad, tlf. 32 57 27 64
Syssel Gildet	13.10. Vi besøger HIRTSHALS MEJERI, derefter kaffe hos Inger & Svend Pedersen, afg. Fra kirken kl. 19,30 22.11. Vi laver dekorationer og adventslys i kirken kl. 15,00 11.12. Julefrokost i KORNHUSET hos Lise og Ole Andersen kl. 18,30 Man medbringer selv drikkevarer.

Ube-Maso	<p>10.10. Gildemøde hos Nina Pilgaard Tyrkiets kultur ved Kirsten & Kurt</p> <p>14.11. Gildemøde hos Jette Larsen Fødselsdagsfejring (31 år) Mødetid begge gange kl. 19,00</p> <p>12.12. Julehygge hos Kurt Bøgsted kl. 18.00 til spisning – husk at medbringe gave til ca. 25 kr.</p>
Den Blå Lilje	<p>07.11. Julefrokost</p> <p>21-23.11 Juleweekend for spejderkredsen gildet har en interesse i at hjælpe med noget</p> <p>30.11 Adventskoncert – her ønsker spejderne hjælp til bordopsætning</p>

BILLED-KLIP fra Landsgildeweekenden 2008





Påbudsstævnen

Ny Landsgildemester blev Jytte Kjølby, som er medlem af Sysselegildet. Jytte har tidligere været kasserer i DBS Ligesom hun også har været divisions-Chef i Vendelbo Division.



Ny landsgildekansler er Ulla Lauritsen fra Ex-Voto gildet. Ulla har tidligere, for mange år siden, været landsgildemester, ligesom hun også har været aktiv i korpsregi bl.a. i flokudvalg og også været aktiv i Ansgar Division.

En stor TAK skal samtidig lyde til "Julle", som har været landsgildekansler i vist nok 16 – 17 år !!! "Julle" (Henning Jul Pedersen) er fra Ex-Voto gildet.



Nye i landsgilderegi:
Velkommen til Sonja og Hardy Ibsen, Sysselegildet