

Gilde- nyt



41. Årgang

nr. 1

marts 2008



Billede fra Landsgildeweekenden på Djursland

Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december.



Deadline for næste Gildenyt er den 20. i måneden før

Landsgildemester:
Vakant indtil august 2008

Henvendelse vedr. landsgildet bedes ske til:

Vicelandsgildemester:
Bent-Ole Berntsen
Moseagervej 2, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 5766 1155 mobil 23 826 055
E-mail: dobrin@mail.dk

Landsgildekanlser:
Alice Johansen-Stolt
Listedvej 90, st. th
2770 Kastrup
Tlf. 3252 2443
Email: alice-stolt@jubii.dk

Landsgildeskattmester:
Henning Jul Pedersen
Stockholmsgade 37
8200 Århus N
Tlf. 8616 5353 mobil:
Email: hjp@familie.tele.dk

1. ordensmester:
Flemming Berg
Ulvegravene 27
9800 Hjørring
Tlf. 9892 6539
Email: fberg@stofanet.dk

2. ordensmester:
Lis Jensen
Præstemarksvej 9
4000 Roskilde
Tlf. 4637 0406
Email: gcj@mail.tele.dk

3. ordensmester:
Lars Kildelund
Rensdyrløkken 32, Slurkefter
5210 Odense NV
Tlf. 6594 2613
Email: lars@kildelund.dk

Andre opgaver i landsgildet:
Arkivar:
Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Gildenyt:
Redaktør Bent-Ole Berntsen
Se adr. mm 1. spalte
Tryk: telau aps, Hedehusene



Landsgildets hjemmeside:
<http://landsgildet.dbs.dk>

webmaster:
Carl-Peter Bylund
Hvedevænget 21
9800 Hjørring
Tlf. 9897 1447
Email: cp@bylund.dk

Hvad bruger du din tid til?

DE 5 MINUTTER

En af vore gildesøstre gav mig for et stykke tid siden nogle digte og spurgte, om jeg kunne bruge dem til et eller andet.



Jeg læste dem og her er så et af dem som jeg har tænkt meget over og som jeg har brugt flere gange til andagter o.lign.

**DU SIGER, DU IKKE HAR TID.
SPØRGSMÅLET ER:**

HVAD VIL DU BRUGE DIN TIL?

Da de fleste af os i gilderne og i landsgildet er nået et stykke vej i vore liv, er jeg også sikker på, at vi hver især er begyndt "at geare ned" i vor stræben efter alt det materielle (se selv hvad du har omkring dig) og prøv så at læse digtet igen og igen.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle mine gode oplevelser igennem spejderarbejdet og alt andet arbejde som er foregået i vore kirker/menigheder såsom søndagsskole og ungdomsforening.

Hvad kan jeg/vi give igen ???

Jo` bl.a. kan vi være villige til at hjælpe vore unge førere/ledere med kørsel til lejre/weekends, stå poster, lave mad, bage og passe børn evt. en andagt hvis det er nødvendigt og mange andre ting som vi "halvgamle" kan bruges til. Jeg er sikker på vi kan bruges til at gøre tingene nemmere for dem som står med opgaverne idag, og jeg kalder det altså kun en lille "tilbagebetaling" for alt det dejlige som jeg har oplevet.

Hvad bruger du/vi vores tid til ???

Tænk blot lidt videre og husk at JESUS gav sit liv for os - mon ikke det var det allerstørste der kunne gives.

Hvad giver du ???

Flemming Berg
gildemester i
SYSSELGILDET





Global Team

- En jord om rejse med mening.

Da jeg fik muligheden for at komme med på en anderledes og forhåbentlig spændene jordomrejse, var jeg ikke i tvivl om, at det her skulle jeg bare opleve! Da teamet mødtes på den første forweekend, var det første gang, alle var samlet. Inden vi mødtes, var vi blevet bedt om at lave en præsentation af os selv på minimum en halv time!, hvilket vi alle syntes var forholdsvis lang tid, men det var rigtig godt, da vi alle lærte noget nyt om hinanden, selvom nogen af os kendte hinanden i forvejen. Tilbage til selve rejsen. Vi tager af sted fra København mandag den 7. januar, og første destination er Kenya, nærmere bestemt skal vi til Kibera, som er en af verdens største slumbyer. Man anslår, at der bor ca. 1 million mennesker i denne del af Kenyas hovedstad Nairobi. I Kibera har BBU (Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund) et samarbejde med en lokal kirke, som driver to skoler. Efter en uge rejser halvdelen af teamet (Tine, Christine og Morten) til Burundi. Det skal måske lige nævnes, hvem der skal med på turen, Nille Algot Nielsen fra Tølløse, Christine Strøm fra Herlev, Linda Jørgensen fra Jerup, Tine Borup fra Sæby, Jeanette Andersen fra Aalborg, Pia Duebjerg Andersen er vores team-leder og er oprindeligt fra Frederikshavn men bor nu i København, og så skal jeg Morten Weidich Thomsen selvfølgelig også med, jeg er også fra Aalborg. I Burundi skal vi samarbejde med Solveig og Niels Christian Nielsen om deres projekter i Burundi, her kan nævnes hjælp til forældreløse børn og diverse landbrugsprojekter, derudover vil der helt sikkert også komme nogle uforudsete opgaver, men det tager

vi, som det kommer. Vi skal selvfølgelig også samarbejde med Baptistkirkens udsendte proceskonsulent Morten Kofoed, som også vil være i Burundi, mens vi er der. Efter lidt over en måned vil resten af teamet mødes med os i Burundi, og når de har set landet, tager vi videre til Rwanda, hvor det bliver en blanding af besøg hos de forskellige mennesker, som Spejderkorpset i tidens løb har samarbejdet med og opladning til vores afrejse mod Nagaland, en delstat i Indien. Der skal vi besøge samarbejdspartnere for at få indblik i de forskellige projekter, de har gang i så vi, når vi kommer hjem, kan fortælle en hel masse om det. Når vi forlader Nagaland, går turen videre til Papua Ny Guinea, hvor der efter sigende skulle være ret eksotisk. Her skal vi, efter turens længste rejse, det tager 2 døgn og 1 time at komme fra Nagaland til lufthavnen på Papua Ny Guinea, besøge Tårs og Østervrå's udsendte Lone og Winterford. Det ligger stadig lidt hen i det uvisse, hvad der skal foregå her, men det bliver helt sikkert spændene. Rejsens sidste stop er et børnehjem i Honduras, som Roskilde Baptistkirke samarbejder med. Her skal vi hjælpe til med de daglige gøremål, der er på et børnehjem, så der er helt sikkert også rigeligt at tage fat på. Hvis alt går vel lander vi igen i København den 30. April, hvor vi efter nogen dages afslapning hjemme hos vores familier igen mødes for at rejse Danmark tyndt og fortælle om vores oplevelser på turen.

En rejseklar deltager på Global Team 2008

Morten Weidich Thomsen



Landsgildeweekend 2008



Skovbrynet

Ørsbjerg Skovvej 21, Favrskov, 5560 Årup

Stor ejendom bestående af tre bygninger: Et stuehus, en selvstændig længe samt et mindre blokhus, der udlejes separat. Stuehuset rummer spisesal, et stort moderne køkken, to soverum, bad og toiletter.

Længen indeholder to store møde- og undervisningslokale, bad og toiletter samt seks køje- eller grupperum (med i alt 52 sengepladser).

Blokhytten har pejsestue, køkken, bad og toilet samt tre køjerum med plads til i alt 8 personer.


Lejrgrunden er stor og meget smuk med skov, gyvelkrat og åbne områder.



Kære Gildebrødre og søstre

Vi glæder os til at se jer på Fyn i den smukke natur omkring Aarup.

Weekenden er fra fredag 29. august 2008 klokken 17.30 indtil søndag 31. august 2008 klokken 14.00

Husk en velsmurt rollator! 

Med fast venstre
Den Blå Lilje
Odense gildet





Ivalu (spejder i DBS) i Australien Terra Australis Incognita

I december 2005 havde min familie og jeg australske Natalie boende, dette besøg inspirerede mig til at tage turen med spejderudvekslingsprogrammet, SISEP, den anden vej for at gå i skole, være spejder og opleve hvordan mennesker bor i Australien: Terra Australis Incognita, det ukendte land mod syd. Min værtsfamilie blev dog ikke Natalies, for hun fyldte 18 i 2006 og kunne derfor ikke deltage i programmet.

Rejsen gik via Bangkok til Sydney (NSW) og videre til Brisbane (QL), hvor min værtsfamilie var på »vinterferie«.

Familien Popple består af far og mor samt datteren Tash, som er den yngste og eneste hjemmeboende af en søskendeflok. I Queensland blev vi en uge. Fra Queensland kørte familien og jeg i bil sydpå og til deres hjem i Ardlethan, en lille by langt fra det meste, i hjertet af New South Wales. Jeg havde ikke været i byen mange dage, før jeg fløj til Adelaide for at besøge familien Anderson, hvis datter Natalie havde boet hos os i 2005. Tilbage igen i Ardlethan nåede jeg at blive en del af hverdagen med skolegang og spejdermøder. Det blev endda til en lejr og orienteringsløb i kanten af den store ødemark, der udgør det meste af kontinentet. En uge inden skolestart, kom jeg hjem igen i god behold.



Uddrag fra min rejsedagbog

Udrejse

»I 22 timer har jeg fløjet, eller i hvert fald været af sted. Først 10 timer fra København til Bangkok, derefter 2 timer i Bangkok lufthavn (Jeg har været i Thailand - det er godt nok underligt at tænke på). 9-10 timer i fly fra Bangkok til Sydney. Nogle af de drenge jeg rejste med fik problemer med deres bagage. I flyet havde vi fået udlevet nogle sedler der skulle udfyldes. Det var en slags bagagekontrol. Det viste sig, at 3 af drengene havde jord med! Det vil sige det jord, som sad under deres vandrestøvler! Det må man ikke. De fandt også ud af, at de havde udfyldt deres papirer forkert, og at det kunne betegnes som dokumentforfalskning. De fik vist alle pålagt en bøde på 1000 australske dollars, men det endte med at de slap (måske fordi de var i uniform).«...

Brisbane

»Lørdag var vi ved the Golden Coast i Brisbane. Luften var lidt kølig, så der var ingen i vandet. Vi kørte videre til Surfer's Paradise, hvor der var nogle få badende/surfere trods små bølger og kølig vind. Søndag var vi i kirke. Familien, jeg bor hos, er katolikker, så vi var til 8-messen. Efter kirke tog vi til Australia Zoo, som blev oprettet af Steve Irwin - det var sjovt.



Jeg klappede kænguruer, en vombat, en koala og en blåtunge (hvis det var det de hed) - en øgle med blå tunge. Vi var også i Crocoseum, hvor vi så et præsentationsshow af australske dyr, hvor man blev informeret om hvordan man skal omgås de forskellige dyr. Interessant«.

1770

»Familien Popple havde lejet et hus i en by der hedder 1770. Vi kørte nordpå næsten hele dagen. Vandet er varmt eller varmt nok til at man kan bade, men den oplevelse har vi til gode. Vi soppede bare den dag og gik en tur i vandkanten under en klar blå himmel. Vi grillede til aften. Hvad er en tur til Australien uden BBQ? Vi kørte nordpå igen, til et område med mange øer. Der var nogle meget flotte strande med udsigt til klippeøer. Da vi kom tilbage havde vi kørt 608 km! I dag er udnævnt til slappe-afdag mest fordi vi kørte så langt i går. Jeg tror vi skal bade og måske fiske lidt«.

I 1770 nåede den engelsk opdagelsesrejsende James Cook til Sydøstaustralien, og var den første til at kortlægge kyststrækningen. Den lille badeby 1770 er navngivet efter årstallet og stedet, hvor hans skib lagde til.

Sorte opaler og varme kilder

»Tirsdag krydsede vi grænsen mellem Queensland og New South Wales. Vi kørte til byen Lightning Ridge, hvilket også er det eneste sted i verden hvor man kan finde sorte opaler. Der er også en varm kilde i Lightning Ridge, så vi tog ud og bade. Vandet er 52 grader varmt, så da jeg dyppede mine kolde tæer i vandet var det som om at det brændte. Da jeg havde fået nok af det varme vand og gik op var jeg helt svimmel og døsig, men jeg havde fået varmen. Efter kilden kørte vi til opalminen, den ligger ikke langt fra byen i et busklandskab. Rundt omkring minen bor minearbejderne i huse eller i campingvogn. Husene var kreative, vi kom bl.a. forbi et hus der var bygget som slot, et som astronomiobservationsbase og et hus bygget af tomme glasflasker«.

I skole

»I dag har jeg så været i skole for første gang. Skoledagen føles ikke så lang som hjemme, selvom den er det. Hver time varer 40 min., og der er en pause efter hver anden time. Skole er fra 9 til 15:25, frokost går vi hjem og spiser, da det ikke tager mere end 2 min. at gå fra skolen til huset. Den første time vi havde var matematik og var en »link« time. Det foregik på den måde, at der er et fjernsyn og en form for webcam.

Timen foregår så over langdistance. Læreren er altså på en anden skole og underviser derfor derfra. Udover os i Ardlethan var der også elever fra 2 andre skoler. Det var ret specielt, og det betyder også at læreren ikke kan høre at man snakker med hinanden. Resten af dagen var en anelse kedelig for mig. Tash havde bl.a. en linket alenetime, men jeg fik skrevet min dagbog færdig«.

Adelaide

»Hele søndagen har vi været rundt i området syd for Adelaide og jeg er blevet vist rundt ved alle de bedste udsigtssteder og strande. Det var området omkring Victor Harbor. Vi kørte op over bjergene omkring Adelaide, og så udsigten fra det højeste bjerg; Mount Lofty. Vi gik igennem den botaniske have med mange planter og træer, og de var næsten alle anderledes end dem, jeg kender fra Europa.

Der er over 700 arter af Eukalyptustræer. Mange er kendt under navnet Gumtrees, og der var mange af dem! Også mange former for grantræer var der, de fleste var oprindeligt fra Australien, men der var også grantræer, der nu vokser i Australien, men som oprindeligt er fra Europa eller USA. Vi gik gennem et stort universitet og ind i South Australian Museum. Her så vi afdelingen for aboriginalkunst og kultur, hvilket jeg synes var spændende«.



Påskens opstandelse viser, at de menneskelige rammer ikke gælder for Jesu liv - og derved efterfølgende heller ikke for vort.

Påskens opstandelse er tegn på opbrud og en ny start. Nu er der ikke længere grund til at kigge selvopgivende på os selv, men vi kan i stedet glæde os over de nye muligheder, vi har fået ved Jesu værk på Golgata. Han giver derfra enhver mulighed for at få syndernes forladelse og en adgangsbillet til Guds rige.

Påske og forår hænger derfor godt sammen. Når alt vælter frem i naturen, og solen bryder det lange vintermørke og de triste regnvejrskdage. Vi bør glæde os som var det selve opstandelsens morgen. Påske er en ny start på livet. Væk er kulde og mørke, afløst af den guddommelige vej - de nye muligheder som Jesus banede vejen for. Herfra vil vi gerne sige, at der er fri adgang - også for dig - til Guds kærlighed, himmel og omsorg.



Påskeglæden

*Herre, tak for påskeglæden.
Langfredag fratog man dig
al værdighed og ære,
men på grund af din lydighed
vandt du det tusindfold tilbage.*

*Gud oprejste dig fra de døde
og anbragte dig ved sin højre hånd,
hvor du har al magten
i Himlen og på jorden.*

*Lad glæden over din opstandelse
fylde mit sind hver eneste dag
og lad mig se,
at opstandelseslyset kommer
fra korset.*

*Tak, at påskeglæden er min styrke.
Og tak, at du fra din tronstol
formår at give mig
værdighed og ære
både her på jorden
og i al evighed.*





Korpslejr Energi 08.

Lejrudvalget fra DBS har forespurgt, om der er nogle gildemedlemmer, som vil hjælpe til på lejren med madlavning og også om vi vil stå for Slikbutikken. For at give svar til Marianne Birkebo beder jeg om tilslutning inden 10. april. Målet er mindst 10 gildesøstre/brødre melder sig til denne opgave. Send jeres svar til min E-mail: dobrin@mail.dk inden nævnte dato.



Hardy er gået hjem

Vi har mistet en gildebror. Hardy Hyldig. Han døde den 29-1-08 på Sygehuset Vendelbo, Hjørring. Blev begravet den 02-02-08 fra Baptistkirken, Hjørring



Flemming Berg
Gildemester



Ære være hans minde

I Danmark har vi seks spejderkorps og FDF. Men hvor gammel er spejderbevægelsen egentlig og hvorfor har vi seks spejderkorps i Danmark?



To spejdere. -Foto: Teis Bruno.

I Danmark har vi seks større spejderkorps og FDF - Frivilligt Dreng- og Pigeforbund. FDF'erne kalder sig ikke spejdere, da de ikke udspringer af den internationale spejderbevægelse stiftet af Robert Baden Powell. I år har den internationale spejderbevægelse 100 års jubilæum, hvilket fejres med flere arrangementer over hele landet. Se www.spejderne.dk. Robert Baden Powell ledede den første spejderlejr i 1907 i England, dette blev startskuddet til spejderbevægelsen.

De ældste spejderkorps er Det Danske Spejderkorps, DDS, og KFUM-spejderne. DDS er samtidig de største i Danmark. Det eneste korps udelukkende for piger er De grønne pigespejdere. FDF og KFUM-spejderne ligger meget tæt i forhold til antal medlemmer under 30 år på landsplan. De ligger på anden og tredjepladsen. Baptistspejderne og Metodistspejderne er begge mindre korps, men har associeringsaftaler med KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere. Dansk Spejderkorps Sydslesvig, DSS, hører, som navnet siger, til syd for grænsen, men er medlemmer af spejderkorpsenes fællesråd i Danmark og regnes med i de danske spejderkorps.

I 1910 begyndte de første to spejderkorps i Danmark. DDS

blev oprettet 16.12.1910 med Oscar Hansen som første formand og Hartvig Møller som primus motor for at organisere de spontant opståede spejdergrupper over hele landet. Samtidig arbejdede KFUM-sekretæren, Gunnar Engberg, for at indlemme spejderideen hos KFUM. Det blev Jens Engberg og Jens Grane som indbød til det første spejdermøde den 28.9.1910. I de tidlige år havde spejderbevægelsens udbredelse stor glæde af kongehusets bevågenhed i form af prinserne Frederik (senere Kong Frederik IX) og Knuds medlemskab og af deltagelse i Olympiaden i Stockholm, 1912, hvor spejderne gav opvisning i stokkeslag, signalering og tovtrækning.

I 1909 kom de første piger til i England under ledelse af Baden Powells søster, Agnes. Baden Powells kone, Olave, blev senere den første verdenspigespejderchef, ligesom Baden Powell blev den første verdensspejderchef.

Den første pigetrop i Danmark blev dannet i 1911 under ledelse af blandt andre Inger Dahlhoff-Nielsen, denne hørte under DDS, men i 1916 fik Det Danske Pigespejderkorps, DDP, sin selvstændighed. I 1973 gik DDP og DDS sammen. Ligeledes indbød KFUK-spejderne til det første møde for pigespejdere i 1919 under ledelse af Ingrid Ulbricht og Augusta Frydendahl. I 2003 skiftede de navn til De grønne pigespejdere.

FDF'erne er ældre end spejderbevægelsen. Organisationen udspringer af den internationale organisation, Boys Brigade og blev oprettet i Danmark i oktober 1902. Stifteren hed Holger Tornøe og var søndagsskolelærer. Han fik støtte af den senere provst Ludvig Valentiner. Målet var en fortsættelse af søndagsskolen, hvor de lidt større drenge kunne høre om Gud og Jesus og samtidig udøve gymnastik. I 1952 kom pigerne til i forbundet FPF og i 1974 skete sammenlægningen af de to organisationer, som nu samlet hedder FDF.

I dag findes flere mindre spejdergrupper udover de store, som

er omtalt her. Blandt andet har flere frikirker deres eget spejderarbejde, og De gule spejdere er en udbrydergruppe fra DDS. Fælles for alle er ideen om spejderarbejdet, hvor medlemmer oplever et tæt fællesskab, lærer selvstændighed og opøver engagement og ansvar.

FAKTA:

Spejderorganisationernes farver:

- o Det Danske Spejderkorps, DDS: optræder i mørkeblå uniformer.
- o KFUM-spejderne: kendes på de grønne uniformer.
- o Frivilligt Dreng- og Pigeforbund, FDF: benytter uniformer i en lysere blå farve med rød strop bagpå.
- o De grønne pigespejdere: kendes på de grønne uniformer, dog i en lidt lysere farve end KFUM-spejdernes.
- o Baptistspejderne: optræder i blå uniformer med turkis tørklæde.
- o Metodistspejderne: benytter KFUM-spejdernes grønne uniform.
- o Dansk Spejderkorps Sydslesvig, DSS: kendes på de mørkeblå uniformer med gule tørklæder.

Seks ud af syv spejderkorps i Danmark har forbindelser til kristendommen. Men hvordan adskiller de sig religiøst?



KFUM-spejdere. –
Foto: Jakob Helbig.



Fra DBS´s hjemmeside

Spejderbevægelsens grundide lyder: Ud fra et religiøst og alment etisk grundlag at påvirke den enkelte spejder til en positiv personlig udvikling gennem samværet med jævnaldrende i en opdragende leg med naturoplevelser og praktiske / kreative aktiviteter. Herigennem opøves til selvstændighed, venskab over alle grænser og hjælpsomhed.

Det religiøse ligger derfor som en grundide i spejderbevægelsen, men det bliver i Danmark forvaltet meget forskelligt. Frivilligt Dreng- og Pigeforbund, FDF, og alle spejderkorps med undtagelse af Det Danske Spejderkorps, DDS, definerer sig selv som kristne. De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne og FDF er tilknyttet Den danske folkekirke, men alle og især De grønne pigespejdere og KFUM-spejderne gør det klart, at der skal være plads til tvivl, og at medlemmerne ikke behøver være medlem af folkekirken, men vil stifte bekendtskab hermed. FDF trækker deres holdning til kristendom helt frem i forgrunden ved kort at lade deres formål lyde: at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Metodist- og baptistspejderne hviler ligeledes på et kristent grundlag, men hører under henholdsvis Metodistkirken og Baptistkirken i Danmark. De gør dog klart, at det er den enkeltes eget valg, om han eller hun vil vælge troen på Gud. Valget får de unge kun, hvis de præsenteres for evangeliet i ord og handling.

Det danske spejderkorps Sydslesvig, DSS, er et kristent korps på folkekirkeligt grundlag. Gudstjenester indgår som en naturlig del af de fælles aktiviteter, mens de enkelte grupper selv tager stilling i forhold til et eventuelt forkyndende arbejde til de ugentlige møder.

DDS'erne er de eneste som ikke har et specifikt tilhørsforhold til en bestemt tro. I deres formål står blandt andet, at de bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer, det vil sige at udvikle børn og unge fysisk, intellektuelt,

socialt, åndeligt, kreativt og følelsesmæssigt. Den første sætning i deres spejderlov lyder, "en spejder gør sit bedste for at finde sin egen tro og respektere andres". DDS forventer, at voksne ledere tager stilling til deres egen tro, men siger ikke noget om hvilken tro, dette skal være. Ligesom foreningen forventer, at lederne tager stilling i samfundsmæssige og etiske spørgsmål.

Flere af foreningerne lægger vægt på, at værdier som demokrati, ligeværdighed mellem mennesker, samarbejde, selvstændighed og medansvar ligger på linie med de kristne værdier. Aktiviteterne er således mangfoldige og ikke nødvendigvis præget af et religiøst indhold. De følger samfundsudviklingen og ændrer sig hele tiden. Det åndelige fungerer som en ledetråd i bevægelsernes værdigrundlag. Som et citat fra KFUM-spejdernes hjemmeside viser:

- Men fælles for alle spejdere i hele verden er, at "det med Gud" er noget, vi arbejder med, fordi spejderbevægelsen tror på, at mennesket har en åndelig dimension, som er lige så vigtig at udvikle som for eksempel den fysiske.

Organisationernes religiøse tilhørsforhold:

- DDS: Ikke noget specifikt tilhørsforhold. Opfordrer spejderne til selv at tage stilling til religiøse spørgsmål. KFUM-spejderne: Tilknyttet Den danske folkekirke. Medlemmerne behøver ikke være medlem af folkekirken, men vil stifte bekendtskab hermed.
- FDF: Tilknyttet Den danske folkekirke. Møder børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn. Kristendommen er en naturlig del af aktiviteterne.
- De grønne pigespejdere: Tilknyttet Den danske folkekirke. Der skal være plads til tvivl, men medlemmerne vil stifte bekendtskab med kristendommen og Den danske folkekirke.

- Baptistspejderne: Hører under Baptistkirken i Danmark, som er et anerkendt kristent trossamfund. Troen på Gud er den enkeltes valg, men de unge skal præsenteres for evangeliet for at kunne vælge.
- Methodistspejderne: Hører under Metodistkirken, som er et anerkendt kristent trossamfund. Medlemmer hører om Gud som en levende og nærværende Gud i det liv, som også almindelige mennesker lever.
- DSS: Et kristent korps på folkekirkeligt grundlag. Det er et bekendende korps, hvor gudstjenester indgår som en naturlig del i de fælles arrangementer.

Kilder: De respektive korps og forbunds hjemmesider, samt artikel fra Kristendom.dk af Tanja Camilla Berle



Fra Landsgildeweekenden 2007



Kalender fra Gilderne:

Ex-Voto Gildet	<p>31.marts Gildemøde, i Kirken kl.. 19,30</p> <p>28.april Gildemøde kl. 19,30 her kommer Joan Møller Molbo og fortæller med overskriften: Hvorfor blev ateistens datter Præst</p> <p>8. juni kl. 10.00 Efter gudstjenesten tager vi på udflugt.....</p>
Gyldenløve Gildet	<p>Mandag den 17.marts kl. 19,30. Kløvermarkskirken Holbæk. Vand Ressourcer og måske lidt om vand som kilde til vedvarende energi. v. Ole Ekstrand.</p> <p>Mandag den 21. april kl. 19,30. Roskilde Baptistkirke. Oplevelser fra Afghanistan. v. Lene Birkman</p> <p>Mandag den 19. maj kl. 19,30. Det bliver i Tølløse. På rundtur med Global Team.</p> <p>Den 5.juni. Tager vi på udflugt. Ingeborg og Hans viser vej</p>
Sirius Gildet	<p>Marts: Læge Helge Pedersen fortæller om de første baptister</p>

	<p>April: Vi ser på Tårnbys gamle landsby og den nye Tårnby bypark</p> <p>Maj: Vi får besøg af en deltager fra Global Team og deres jordomrejse</p> <p>Juni: Sommermøde, hvor vi hygger.</p> <p>Evt. henvendelse kan ske til gildemester Lis Kongsvad, tlf. 32 57 27 64</p>
Syssel Gildet	<p>13. marts HØJSKOLESANGBOGEN V/ Anna og Allan Schrøder</p> <p>3. april HorneXexplorer V/ Hans Vendelbo Hansen</p> <p>- det er folk fra Horne Ungdomsskole som rejser til Nigeria for hjælpe befolkningen der.</p> <p>23. april SCT. GEORGS DAG - vi går på kirkegården for at lægge en buket/krans og mindes vore afdøde gildemedlemmer (3 stk) - derefter kaffe hos Kirsten og Jørgen i Lønstrup</p> <p>15. maj GILDEUDFLUGT - vi slutter hos Jytte og Bo Kjølby i Stenum</p>
Ube-Maso	<p>14. marts hos Inger Larsen Emne: Retten er sat</p> <p>11. april hos Inger Holm Emne: Pilgrimsrejse</p> <p>9. maj hos Kirsten Bøgsted Emne: ?</p> <p>13. juni hos Rigmor Petersen Sommermøde</p>
Den Blå Lilje	<p>4. april Gildemøde_mødested kontakt Gildemester Lars Kildelund</p>



Påbudsstævnen

Fra redaktøren:

Med ønsket om en God Påske, forventer jeg en masse foto + stof til næste udgivelse af Gildenyt. Flemming vil deltage i Førerstævnet i Sindal 2008 og overrække de gavebreve, som er udvalgt blandt de ansøgninger, vi har.



Ovenstående står på trøjen, der kan købes/bestilles på korpskontoret
tlf. 96 16 62 50
korpskontoret@dbs.dk

Nyt medlem:

Den 21.2.02 blev Kirsten Markussen optaget i Sysselgildet.

Vi vil også byde velkommen til Kirsten
Og håber vi vil se dig også i Landsgilde sammenhæng

