

Gilde- nyt



40. Årgang

nr. 3

oktober 2007



Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december.



Deadline for næste Gildenyt er den 20. i måneden før

Landsgildemester:
Verkant indtil august 2008

Henvendelse vedr. landsgildet bedes ske til:

Vicelandsgildemester:
Bent-Ole Berntsen
Moseagervej 2, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 5766 1155 mobil 23 826 055
E-mail: dobrin@mail.dk

Landsgildekanlser:
Alice Johansen-Stolt
Listedvej 90, st. th
2770 Kastrup
Tlf. 3252 2443
Email: alice-stolt@jubii.dk

Landsgildeskattmester:
Henning Jul Pedersen
Stockholmsgade 37
8200 Århus N
Tlf. 8616 5353 mobil:
Email: hjp@familie.tele.dk

1. ordensmester:
Flemming Berg
Ulvegravene 27
9800 Hjørring
Tlf. 9892 6539
Email: fberg@stofanet.dk

2. ordensmester:
Lis Jensen
Præstemarksvej 9
4000 Roskilde
Tlf. 4637 0406
Email: gcj@mail.tele.dk

3. ordensmester:
Lars Kildelund
Rensdyrløkken 32, Slurkefter
5210 Odense NV
Tlf. 6594 2613
Email: lars@kildelund.dk

Andre opgaver i landsgildet:
Arkivar:
Karl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Gildenyt:
Redaktør Bent-Ole Berntsen
Se adr. mm 1. spalte



Landsgildets hjemmeside:
<http://landsgildet.dbs.dk>

webmaster:
Carl-Peter Bylund
Hvedevænget 21
9800 Hjørring
Tlf. 9897 1447
Email: cp@bylund.dk

At tage en beslutning

Beslutningen gennemføres

Den store tillid

Centrale følelser

DE 5 MINUTTER



Nå... hvordan har det så været at sige stop som landsgildemester ? ---- rigtig mange har stillet mig dette spørgsmål.

” En dejlig dag ” er en sang Otto Leisner skrev det år jeg blev født. I sangen står:

Når igen det er slut på en dejlig dag
hvor så mange glæder du fandt,
medens klokken slår sine muntre slag
som en tak for den dag, der svandt.
Mon så helt du forstår hvad en dejlig dag
er værd for det trætte sind?
Du har glemt de sorger der ligger bag
skjult af solens sidste skin.

Den der sværest at blive enig med – er en selv og derfor antydede jeg det allerede for 2 år siden og sagde det endelig for 1 år siden. Så jo det var lidt svært at tage beslutningen, men en nødvendighed både for mig selv og for at landsgildet kan udvikle sig at nye får lov at prøve kræfter med denne spændende opgave.

Vi havde besøg fra Sct. Georgs Gilderne og deres kommentar efter valget var:

Det er et fantastisk positiv sammenhold, respekt og tillid i har internt i Landsgildet. I er virkelig noget for hinanden, fordi I kender hinanden så godt. Vi er så mange, at det kunne vi ikke have gennemført så flot.

Tak for jeres tillid til mig i gennem 2 perioder af 5 år. Men uden jeres opbakning var det ikke gået. Vi har nu en fælles opgave at bakke det nye landsgildepræsidiie op på en konstruktive måde og det betyder at du må sige ja til de opgaver som du bliver spurt om og som du magter.

Sangen slutter:

En gang bli ´r det slut på en dejlig dag
før du ved er din aften nær.

Hvad du gav og tog midt i livets jag
du vil se hvad det nu er værd.

Men mindet vil farve en dejlig dag
så skøn som en morgengry.

Selv om hjertet slår sine sidste slag
er der altid en dag på ny.

Den centrale følelse er: Jeg gjorde det rigtige da jeg sagde stop, for jeg stopper med lutter gode minder og i en vished om at der altid starter en dag på ny for Danske Baptisters Landsgilde.

Kurt Bøgsted
Landsgildemester emeritus

Referat fra landsgildeweekenden 24. – 26. august 2007 i Vangstedgård i Hjørring

På 4 måneders dagen før juleaften mødtes nogle for at grille, så lidt duft af forskellige "juledufte" bredte sig, dog ikke rødkålsduften for vi er stadig i salat og sommertiden. Herefter var der hyggeligt samvær ved at præsten fra Glogow i Polen fortalte og vidste billeder om spejderarbejdet. En lille serenade eller to blev det også til på hans saxofon, og man havde mulighed for at erhverve sig en CD og ligeledes billeder, som han også maler... alt sammen til støtte spejderarbejdet i Polen Flaghejsning – og fødselsdagssang for Frits Eskildsen, Ex-Voto, blev det til lørdag morgen inden vi kørte af sted i biler for at drage til Vendsyssels Historiske Museum i Mosbjerg. Se forsiden. Interessant at se hvordan man havde flyttet et hus fra Refsnes i Vrå og havde indrettet det, som man boede i begyndelsen af 1900 tallet. Herfra kørte vi til Bjørnager og så den store landbrugsudstilling med maskiner og redskaber, som man brugte i fra ca. 1900 til 1950 ... Nogle kørte en anden vej hjem end ud, og kom igennem en meget smuk skov hvor vi kunne nyde den friske natur.

Efter en dejlig frokost – var der gildehal. Landsgildemester Kurt Bøgsted indledte med at sige velkommen til gæsterne.

Der var besøg fra Sct. Georgs Gilderne ved Anne og Søren Silving, den polske præst (Bicheck) (som også havde sin kone og 2 børn med) samt Kirsten Hoelstad og Ludvig Thomsen, som er bosat i Sverige. Herefter velkomst til landsgilde-gruppen og gildemedlemmerne.



Vi fulgte herefter ritualet med at synge nogle gildesange vekslende med bibelord, ridderbønnen, ord til eftertanke, mindeord (over Ingelise Andersen, Gyldenløvsgildet samt John Bastrup, Den Blå Lilje) landsgilde-mestertalen, gildelov og løfte, særlig velkomst til nye landsgildegruppe medlemmer som lovede at holde gildelov og løfte samt bad i fællesskab Fadervor og blev sendt af sted med ordene: "Landsgildet vær beredt" – og vi svarede "Vi er beredte"

Den lokale gildemester, Flemming Berg, sagde bl.a. i eftertankeordene: der er nogle ord, som vi skal høre i morgen i kirken, nogle ord der er omskrevet lidt fra Habakuk: Herre vi har hørt dit rygte, ry og gerning – lad os høre hvad vi kan gøre. Lad flammerne blusse op på ny. Hvis flammen er lille, kan HAN formå at hjælpe os, når vi stiller os til rådighed – han kan og vil bruge os.

Landsgildemesteren talte over tanker fra en spejder på træning – (en lignende velkomst med spejdertanker fra en anden spejder havde han også brugt ved indledningen ved flaghejsningen).

Kurt talte om at stoppe op og gøre status, at man sætter + / - ved sine overvejelser, for det er nødvendigt indimellem i vore liv. Forelskelse bliver til kærlighed både i ægteskab – spejder - gildesammenhæng. Vi kan gøre så mange ting, men indimellem gør vi ikke noget selvom vi burde, og han fortalte om en episode i Bilka, hvor han så en dame blive affærdiget fordi hun ikke kunne finde sine penge / betalingsmiddel. Kurt kunne have betalt, men det hele gik så hurtigt, at han ikke sansede at hjælpe. Det har han mange gange tænkt på var for dårligt. Han sluttede med at sige at vi skal søge at gøre andres dage til noget særligt.

Herefter var der en kort pause inden landsgildetinget, som er refereres i december nr.



Aftenens program bød på en dejlig 3 retters menu – alt sammen hjemme-lavet: tunmousse, flæskesteg med gemyse samt is. Efter denne gode middag og megen snak og latter, var det tid til at blive underholdt. Det stod Annelise og Peter for (kender ikke efternavnene)... emnet var livet i alvor og sjov ... mange dejlige sange blev fortolket på festlig vis, og vi fik selv rørt stemmebåndet i de første 45 min. Herefter kaffe med hjemmelavede småkager, inden de gav endnu en omgang inden Keld Grarup sluttede aftenen for os med en andagt hvor vi også sang et par sange og lyttede til et digt om det at være spejder. Nogle få gik herefter til lejrbrøl inden søvnen kaldte, så vi kunne stå op til ...

...Flaghejsning søndag morgen – i lidt stille regn. Herefter morgenmad, inden vi kørte til gudstjeneste i Hjørring Baptistkirke. En oplysende gudstjeneste som forberedelse til "40 målrettede dage", som Hjørring Baptist-menighed skal til at arbejde med – samtidig med at vi som landsgilde blev budt særlig velkommen og der blev både sunget og spillet spejdersange, og det var den afgående landsgildemester Kurt Bøgsted, vicelandsgildemester Bent-Ole Berntsen samt den stedlige gildemester Flemming Berg der var nadvertjenere. Det var også sidstnævnte der var gudstjenesteleder, så alt hang fint sammen i en "turkis tråd" ! Desværre var der ikke tid til at vi som landsgilde kunne deltage i menighedens kirkekaffe, da frokosten ventede på os på

Hjemmeværnsgården idet vi skulle spise inden vi skulle slutte weekenden af kl. 13.

Det næste års tid ledes landsgildepræsidiets kollektivt idet der ikke blev valgt en ny landsgildemester (se referat herfra andet sted i bladet). Bent- Ole Berntsen fortalte ved morgensamlingen, at det nye præsidium har valgt ham til at være kontaktperson i det nye år.

Kurt takkede for weekendens forløb, som han opfattede som positiv og havde fuld tillid til at landsgildet også kan og skal bestå både i det kommende og de efterfølgende år. Desuden opfordrede han os til at tage en hilsen med hjem til vore menigheder.

Således opfattet og refereret

Kirsten Jul Bøgsted
Ube- Maso

Landsgildeweekend 2008

Kære Gildebrødre og søstre

Vi glæder os til at se jer på Fyn i den smukke natur omkring Aarup.

Weekenden er fra fredag 29. august 2008 klokken 17.30 indtil søndag 31. august 2008 klokken 14.00



Stedet er:
Skovbrynet
Ørsbjerg Skovvej 21
5560 Aarup

Husk en velsmurt rollator! 

Med fast venstre
Den Blå Lilje
Odense gildet

Den Blå Lilje´s beretning



Gildemøde 3. februar 2006

Vi var 10 personer, der dukkede op til vores årlig forretningsmøde fredag 3. februar 2006. Vi startede med at lave maden i fællesskab inden spisningen lidt efter. Dagsordenen kom vi pænt igennem og regnskabet blev godkendt. Lars blev genvalgt som gildemester. Vi sang nogle sange fra den gamle sangbog fra 1965.

Kontingentet er fortsat 75,- kr. til Den Blå Lilje + 75,- kr. til Landsgildet, pengene indbetales til skattemester Lis snarest muligt. Aftenens kagekonkurrence blev vundet af Annette.

Gildemøde 7. april 2006

Vi skulle have haft lammekølle a la Keld, men det blev ændret da Keld var forhindret i at komme til mødet. Lis trådte heldigvis til og der kom alligevel lam på menuen til de 11 personer som var til mødet.

Tiden nærmede sig det store arrangement – førerstævnet 2006, som spejderkredsen i Odense stod for. Gildet var også godt involveret og de sidste ting fik vi snakket om og helt på plads i løbet af aftenen. Venskab på Tværs!

Gildemøde 9. juni 2006

Dette møde var lidt anderledes end de sædvanlige gildeaftener, denne gang var alle hjælpere fra førerstævnet samlet. Dvs. de, som havde lyst og mulighed for at være med. Vi spiste alle grill/bålmad i gården – en skøn aften.

Gildemøde 15. september 2006

Gildet holdt ikke møde i forbindelse med kulturnatten til en forandring, men enkelte deltog i børnekulturdagen i

Munkemose, hvor kredsens sammen med de øvrige uniformerede korps i Odense by havde en kampagne dag. Det egentlige gildemøde var udsat til den 15. september, hvor kredsens afholdt Ex-Votoløbet for divisionen, der kom 5 fra gildet og de stod poster på natløbet. Spejdere af i dag er ikke hvad de har været... en patrulje ringede endda og ville afhentes - væk fra den mørke skov.

Gildemøde 3. november 2006

Sidst vi mødtes var til vores årlig, tilbagevendende, traditionsrige, julefrokost fredag 3. november 2006. Vi var 16 personer, der dukkede op med forskellige lækkerier og vi havde en super hyggelig aften; endda med spejdersange – vi tænker ikke her på de alternative metoder til at komme op og ned ad trapperne □□Ingen nævnt, ingen glemt. SE billederne fra de forskellige arrangementer på hjemmesiden <http://odense.dbs.dk>

PROTOKOL for 2006 ved kansleren, Lise.



Årsberetning 2007. Ex-Voto.

Året 2007 startede med vor 50 års-jubilæumsfest. En god dag der startede med en rigtig Festlig Gudstjeneste – hvor spejderne deltog med fanerne – og festlig musik fra orgel og Cornet så salmerne rigtig løftede sig. Derefter var der kirkefrokost for alle. Om aftenen mødtes vi igen til festmiddag hvor spejderførerne deltog. Jo, en rigtig fødselsdag var det.

I marts måned var vi en tur i Indien. Inga Kjærgaard fortalte og viste billeder fra sit besøg i Indien, det var spændende tur hun havde været på, og vi fik et lille indblik i de mange forskelle der er i det store land.

Hvor kommer varmen fra? Det gør den fra "Studstrup-værket" - såfremt man bor i det Østjyske- og det fik vi en rundvisning på, hold da lige op hvor vi gik meget rundt og fik forklaret og set, godt vi sluttede af med en velfortjent kop kaffe.

Vores årlige udflugt hvor vi i år havde indbudt alle fra menigheden der havde lyst til at deltage, og vi havde den glæde at der var flere der synes godt om vort tilbud. Vi startede med at deltage i gudstjenesten kl. 10.00 –Så kørte vi med "de grønne" busser, som altså i det virkelige liv var blå – men sådan er der jo så meget. Vi besøgte bl.a. Noring gamle syge-plejehjem der er bygget i 1813, som offentlig fattigforsorg, det gav lidt tid til eftertanke – er alt det vi omgir os med nu så nødvendigt? Herefter kørte vi til Borum Eshøj, her så vi "gamle" lerklinede huse, og imponerende Bronze-alder høj, hvorfra der var en helt utrolig udsigt, som vi nød. Så gik turen videre til Tvillum Kirke, der er en gammel klosterkirke, en del af et Augustinermunke-kloster, bygget i 1250 her mærkede vi også historiens vingesus. Men tilbage til nutiden – dagen sluttede med besøg i Silkeborg Baptistkirke, hvor Søren Grarup fortalte medens vi nød en velfortjent kop kaffe. Den sidste bid vej hjem kørte vi forbi Himmelbjerget, gennem Ry, Laven , Javngyde, og en fantastisk dag var slut.

Ulla Lauritsen
Ex-Voto.



Året 2006-2007

Som vi plejer begyndte sæsonen med Gule ærter. Det er rigtig festligt at starte efter

Gylde løves
gilde

ferietiden. Der er altid noget spændende at snakke om.

Der var besøg fra Nyrup, som fortalte om deres arbejde med Tjernobyl-børn, deres ture over at besøge dem i deres hjemmelige omgivelser.

Ninna og John havde lavet en hyggelig aften over temaet Efterår. Det forgik med billeder, musik og oplæsning. En afdøet borgmester var forbi og fortælle om livet som politikere og kristen med fast ståsted i en Baptistkirke.

Julearrangementet blev afholdt i Roskilde Baptistkirke. Der var forskellige indslag, gættekonkurrencer og julehistorie. En rigtig god aften.

Det nye år begyndte med Gildehal og Gildeting. Der var optagelse af to nye medlemmer.

Februarmødet blev holdt hos Erik, hvor Hans Breining fortalte om S.M. Olsen.

Vi har også været på tur til Australien sammen med Mads og Emil fra Tølløse. De havde været udvekslings-spejder. Havde oplevet en masse der ude i det store land.

En bibeltime med Erik Christensen over Filipper Brevet Blev en dejlig aften. Ingeborg sørgede godt for os med kaffe og kage.

Majmåned bød på foredrag om Les Mise rables, en rigtig god aften, leveret af Kart Norup.

Grundlovsdagen tog vi på udflugt til Planetarium, hvor vi så en film fra regnskoven. Bagefter drak vi kaffe på Cassiopeia. Dagen sluttede i Roskilde, hvor der var dækker op til aftensmad i kirken. En rigtig god dag, vejret var utroligt smukt.

Lis Jensen, Gildemester



Årsberetning fra Sirius Gildet 2006-2007.

Årets program.

Som bekendt er Alice en berejst person og det nyder vi i Gildet godt af. Hun har fortalt om rejsen til New Zealand. Som altid en oplevelse for os i ord og billeder.

Vores travetur denne gang blev morgenkaffe hos Grete Osbæk, som kunne fejre gildebryllup med sin Villy. Efter kaffen var vi nogle, der tog turen langs Amager Strandpark. Vi har været på tur gennem Nyhavn og ud på Langlinje. Dejlig tur langs havnefronten.

Alice havde fundet noget om Mejlby tappet på nettet og havde taget print af dette. Det benyttede vi til bibeltime. Det var en anderledes måde, men meget spændende.

Vi har set film om Anabaptisterne og en film om Burundi.

Jytte Rønne's datter og børnebørn har deltaget i en rejse til Burundi og Rwanda, og vi var så heldige, at et barnebarn Anna ville komme og fortælle om denne store oplevelse for dem og ikke mindst deres mors gensyn med dette land, der var en del af hendes barndom.

Julehygge og forretningsmøde har vi haft.

Sommermøde med hygge og samtale om den netop gennemførte Polen tur. Det var også spændende for os, der ikke havde deltaget.

Amagerfælled har vi travet på og en tur til Hørsholm er det blevet til. Vi tog til Lyngby med tog og gik til færgefarten og sejlede tur med bådene. Det blev en dramatisk tur, da en kanoroer faldt i vandet og vi måtte samle ham op og sejle ham i land.

Lis Kongsvad
Gildemester



Årsberetning 2007.

Så er der atter gået et år siden vi var sammen til landsgilde og her i vort eget SYSSELGILDET syntes jeg, at vi har haft mange gode og spændende anledninger i et dejligt fællesskab.

Vi samles altid 24-30 personer og nogle enkelte arrangementer helt op til 35 gildemedlemmer.

Vi starter altid op efter sommerferien med en grillaften hos et af vore medlemmer (det er altid hos John Erik) – en dejlig måde at mødes på efter ferie.

I september måned var vi nede og se det i hvert fald Danmarks berømte mejeri, som laver den bedste is som findes.

Oktober måned bød på en aften med en spejderpige, som nu er ansat i Brønderslev Kommune, som fortalte os om hendes arbejde blandt børn og unge med problemer.

November måneds programpunkt er at lave adventslys og dekorationer. Nogle af os får hjælp til det – en rigtig hygge

eftermiddag, til aften mødes vi igen til fællesspisning af pizzaer.

December måneds program er JULEFROKOSTEN – her mangler ikke. Noget rigtig godt mad og højt humør – det er en af de aftner, hvor vi er rigtige mange.

Ved januar mødet havde vi besøg af Bente Højriis, som er præst i Sæby og Østervrå – hun fortalte om, hvordan det er at være præst, mor og kvinde, og det gjorde hun vældig godt og flot.

Februar er forretningsmødet – her blev Inger Lise Andersen og Carl Peter Bylund valgt ind i præsidiet, og ud gik Inger Jacobsen og Henning Christensen. Her optager vi nye medlemmer. Denne gang HARDY HYLDING.

Så kommer vi til marts – her fortalte Helga og Henning om deres rejse til Thailand, og måneden efter i april var vi en tur i KINA med Helga Pallesen, som fortalte om hendes gensyn med venner og opvækst i Kina.

I April måned var vi på kirkegården på Sct. Georgsdag. Det er blevet en god tradition i vores gilde netop denne dag at mindes David Pedersen og Helmuth Vestergård.

Vores sidste møde inden sommerferien var et besøg på et museum/husmandssted for at se. Hvordan vore forældre/bedsteforældre levede.

Det var hvad vi har lavet i SYSSELGILDET igennem året til vore normale møder, og af andet har vi haft en god GILDEGUDSTJENESTE i november med ALICE STOLT og ellers har vi lavet mad til vore spejdere og forældre, som vi plejer til alle kredsens spejdermøder.

I vores gilde er vi i øjeblikket 36 medlemmer.
Flemming Berg, Gildemester



UBE-MASO beretter:

Atter engang vi skal høre årets gang i Ube- Maso
hvor en masse vi kan nå – og tro -
i september mindedes vi turen til Vig
og rejseaktivitet – så kom ikke og sig
at vi ikke når en masse til vore møder
hvor vi vore liv sammen forsøder.

Nogle stykker hjælp med spejderweekend mad
for det var jo de "tanter" – de had '
Oktober der havde vi besøg af MAF
i Herlev det holdtes – mon mange blev paf ?
over hvad der kan ydes af hjælp med fly
De sætter ikke sig selv højest med næsen i sky.

November var vores fødselsdag
det holdt vi jo med lagkage og flag
og selv i december – vi også spiste
ja, senere til hinanden vore gaver vidste
I det nye år vi hørte og billeder så
hvordan Inger L. engang i Vietnam kunne gå.

Forretningsmøde i februar – blev traditionen holdt
og vi fik også en forespørgsel foreholdt
om at hjælpe til spejdernes lands- fejde- start
Så i marts nogle smurte gigant mange flûtes – hvor smart !
Men møde vi for os selv også fik holdt
om at tippe en 13 'er om spejderarbejdet lidt besvær det
vold 't

Burundi set med jordemoderens øjne blev holdt i april
og vi fik indblik i livet med sorg og smil
i maj om sclerose - en kvinde om sit liv med det fortalte

Og juni – vort sommermøde med spisning det gjalte
så nu har vi vist været omkring det hele fra efterår til sommer
Vi os glæder til det nye gilde-år som kommer.

Kirsten Jul Bøgsted
Gildemester, Ube-Maso

Glogow, den 19/8-2007



Kære venner og Gildespejdere.

Vi er lige kommet hjem fra vores tur til Ukraine. Vi havde nogle dejlige dage der.

Vi startede vores ferieperiode med vores spejderlejr. Det var fantastisk oplevelse, hvor vi fik mulighed for at arbejde sammen og hvor vi virkelig følte, at Gud stod bag. De unge spejderførere var virkelig en stor hjælp i forbindelse med gennemførelsen af lejren. De stod for gennemførelsen af de fleste aktiviteter, og var ledere af mindre grupper. De fleste af dem, som deltog i jeres spejderlejr i Vendelbo. Division for efterhånden flere år siden. Det er f. eks. Mirk, Karolina, Daniel og Marta. De var virkelig til stor hjælp, og jeg er meget taknemlig for at Gud velsigner arbejde med at uddanne nye ledere.

I år var der rigtige mange som deltog i sommerlejren (omkring 90) de fleste af dem kom naturligvis fra vores egen kirke, men også nogle fra andre byer i Polen. Vi var også i stand til at invitere to piger fra Ukraine. De var virkelige glade for at deltage i lejren og samle inspiration, og da vi kom til Ukraine, besøgte vi deres lejr, og vi så, hvordan de

implementerede nogle af vores ideer og hvad de ellers havde set hos os.

Jeg vil også gerne takke for de penge, som I sendte fra overskuddet fra jeres rejse til Tyskland/Polen. Det gjorde os i stand til at investere i nyt udstyr, som vi brugte på lejren. Vi købte ekstra reb og denne gang af speciel god kvalitet, kasser til at opbevare økser og spader i, batterier til vores GPS`er (modtaget fra en gammel spejderen i Hjørring). Og endelig var vi i stand til at købe T-shirts med vores logo på samt forskellige spil m.m. til aktiviteter.

Som jeg nævnte i begyndelsen var vi i Ukraine, og der var vi også glade for at kunne anvende noget af udstyret og ideerne til alle aktivisterne, ligesom vi igen brugte de telte, som I har givet os. I år havde vi de største af teltene med, og de viste sig at være meget komfortable.

Som I kan forstå er vi meget lykkelige for jeres hjælp og vi be`r til og håber virkelig at vores fælles arbejde må lykkes.

Jeg håber meget, at Gud vil forsætte det arbejde, som I har været med til at starte, og at han vil være med i både jeres arbejde i Landsgildet og også arbejde i vores kirker.

Igen mange tusind TAK

Tomek Terafenko





Sct. Georgs Gildernes Landsting

I september måned afholdte Sct. Georgs Gilderne (SGG) deres landsting – hvilket de gør hvert 2. år. Det blev afholdt på Scandic-hotel i København. De er jo også 60 gange flere end vi er. Derfor kræver det også meget plads og prisen er derefter. Hvis vi skulle have de samme faciliteter til vores landsgildeweekend ville prisen vi giver for at deltage skulle ganges med 7. Hvor mange, mon så havde råd til at deltage.

Der var en god og positiv stemning lige fra starten hvor fanerne blev båret ind. Landsgilde tinget indeholdt i hovedtræk de samme punkter som vi har, men dog må man sige at enkelte ting fyldte mere. F.eks. beretning, valg, regnskab, Sct. Georgs Fonden samt uddeling af Hæderspris.

I SGG har man en 6 års regel der gør at man højst kan besidde den samme post i 6 år. Der var en del snak om at der var mange - ca. 730 personer - der havde poster på enten lokal eller landsplan. Hvis vi regner efter burde vi nok have der samme % vise antal personer med ledelsesansvar. Det har vi dog ikke helt idet en del af os har 2 – 3 poster på en gang.

I modsætningen til os var der kampvalg om landsgildemesterposten. Men med overvældende mariotet blev Hanne Borgstrøm genvalgt. På flere af de andre poster blev gildebrødrene (både kvinder og mænd kaldes her brødre) valgt uden afstemning da der kun var en kandidat.

Søren Silving – der besøgte os i Hjørring skiftede post fra international sekretær til landsgildekansler.



Ved en hurtig sammenligning af regnskaberne tyder det på at man kunne gange vores både indtægter og udgifter 60 og så ville tallene ligne hinanden. Dog er kontingent delen og den administrative del, samt udvalgs udg. en del større.

Sct. Georgs Fonden har gennem en årrække stået for en række børnehaver m.m. Ved overdragelse af disse børnehaver / huse er sket en række problemer hvor ansvaret ikke har været helt afklaret. Det er vigtigt at vide at der her er tale om en selvstændig organisation, men med næsten navne sammenfald og et bestyrelsesmedlem, der samtidig har haft sæde i SGG's ledelse.

SGG uddelte en hæderspris til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, der var med til frokosten om lørdagen. Prisen udgjorde 25.000 kr. som dog blev doneret videre til pigespejderarbejde.



Jeg bragte en hilsen fra Danske Baptistspejderes Landskilde og ønske tillykke med valg og ønske om fortsat godt samarbejde lokalt og måske kunne vi i fremtiden inspirere hinanden både med aktivitetsindhold og andet samarbejde.

Landskildetinget sluttede med at fanerne blev båret ud efter at den nye landskildeledelse var blevet indsat ved en ceremoni.

Kurt Bøgsted
LGM – emeritus (titlen på navneskiltet)



Hvad betyder Landskildet for dig?

Dette vanskelige spørgsmål har jeg lovet at prøve at besvare.. Landskildet er man jo normalt medlem af gennem sit medlemskab af et lokalt kilde, eller af landskildegruppen. Derfor hænger de to medlemskaber også på en måde sammen. Landskildet er afhængig af de lokale kilde, og så er spørgsmålet jo, om de lokale kilde også er afhængig af

Landsgildet! Dette spørgsmål vil jeg prøve at besvare. Landsgildet ville jo naturligvis ikke være noget uden de lokale gilder og gildemedlemmerne. Jo, der er selvfølgelig landsgildegruppens medlemmer – meeeeee, det er jo ikke den store flok de tæller!

Jeg vil derfor tillade mig at omformulere spørgsmålet til:

Hvad betyder gildearbejdet for dig?

Det betyder først og fremmest, som det også fremgår af såvel gilde- som landsgildeskrå, at jeg kan være med til at opfylde ordene som står i disse to dokumenter, eller vedtægter, nemlig at vedligeholde forbindelsen mellem nuværende og tidligere spejdere samt støtte deres arbejde økonomisk såvel som praktisk og at dygtiggøre og udvikle medlemmerne i spejderbevægelsens ånd.

Det betyder også, at jeg har mulighed for under faste rammer at mødes med gamle spejdervenner, og selvfølgelig også møde nye, bl.a. gennem deltagelse i aktiviteter på lejre m.v. og ved de månedlige gildemøder og på den årlige Landsgildeweekend.

Noget af det som nok har været mest spændende, har været engagementet i Landsgildets Polen projekt, hvor Landsgildet har støttet opstart af spejderarbejde i Glogow i Polen. Jeg skal ikke komme nærmere ind på projektet her, men henvise til de artikler som man har kunnet læse i Gildenyt. Blot nævne, at det nu er en realitet, at der er startet spejderarbejde op i Glogow. I år var der over 80 deltagere med på sommerlejren, herunder to piger fra Ukraine, som deltog med henblik på opstart af spejderarbejde der. Det er som allerede nævnt Landsgildet, som har været ansvarlig for projektet, støttet - især i starten - af DBS og Vendelbo Division.

Sidste aktivitet med afsæt i polen projektet er Landsgildets såkaldte "Himmelfartsrejse" til Tyskland og Polen i maj måned. Her var vi nogle som fik "sat hoveder på" og således tog ejerskabet til projektet.

Uden Landsgildet, ville jeg sikkert ikke have deltaget i korpsslejr, nordisk lejr og hvad der ellers har været af forskellige tilbud.

Som du sikkert allerede kan fornemme, har gildearbejdet, herunder også det som Landsgildet har stået for, haft stor betydning for mig og også min familie, og jeg håber, at det også vil være tilfældet i tiden fremover.

Der er efter min opfattelse 3 væsentlige ting som gerne skal gå op i en højere enhed, for at dette ønske kan opfyldes. For det første må vi på en eller anden måde have lavet en plan for, hvordan medlemmer vi kan skaffe Landsgildet/Gilderne tilgang af nye og gerne medlemmer som også kan sikre, at gennemsnitsalderen bliver sænket væsentligt. Det er en opgave, som vi alle kan deltage aktivt i, idet det langt hen ad vejen drejer sig om at sprede budskabet og tegne et billede af gildebevægelsen – gerne et realistisk og positivt billede. Vi trænger i den grad til nye, positive kræfter, og de er der jo, lige der hvor vi færdes. Jeg kender selv en håndfuld tidligere spejdere, som jeg gerne havde set som medlemmer af mit lokale gilde. Jeg kender ikke helt årsagen til hvorfor de på en måde har valgt den kirke fra, som de ellers tjente gennem spejderarbejdet og måske også andre tjenester, men måske skulle man bare spørge, og så håbe på, at et medlemskab af gildet også kunne være vejen tilbage til fællesskabet i menigheden.

For det andet mener jeg at det er vigtigt, at vi som Gilder, og bestemt gerne Landsgildet som det koordinerende omdrejningspunkt, til stadighed har et FÆLLES projekt kørende, som vi kan stå sammen om. Det er min opfattelse, at Landsgildets Polensprojekt har været et sådant vigtigt samarbejdsprojekt. Ganske vist skal et projekt jo stoppe som projekt på et eller andet tidspunkt, men gerne fortsætte som en eller anden form for venskabs-projekt Men jeg mener ikke det var fornuftigt at stoppe projektet før vi havde et andet

som kunne tage over! Det kunne måske være et Ukraine-projekt eller noget helt andet.

Det tredje og måske i grunden det allermest vigtige er vores gilders engagement i det lokale spejderarbejde og Landsgildets engagement i korpsets forskellige aktiviteter. Noget af det vigtigste i den sammenhæng er at lytte, lytte sig frem til hvad det er man ønsker, vi skal deltage i. Jeg ved nok, at det tit og ofte skorter på manglende kræfter til at opfylde ønskerne, men langt hen ad vejen er det måske et spørgsmål om prioritering, og også et spørgsmål om at få afstemt forventningerne.

Spejderbevægelsen har det ikke let for tiden, så kan vi gøre noget, skal det være nu!

En idé til fælles inspiration kunne være noget så banalt som at oprette en idékasse i Gildenyt, hvor de lokale gilder kunne komme med gode idéer til projekter/aktiviteter til støtte for det lokale spejderarbejde. Jeg er sikker på, at der er mange andre gode idéer til fælles inspiration.

Efter min opfattelse er det nu, vi skal give den et ekstra nap, så vi ved fælles hjælp kan sikre, at der også i tiden fremover vil være mulighed for at samles i såvel de lokale gilder som i Landsgildet, når det medvirker på korpssplan eller når vi samles på Landsgildeweekend eller måske på endnu en rejse – "Ud og se med Landsgildet!" Lad ikke det kommende år uden Landsgildemester blive et år hvor vi slapper af og lader stå til. Lad os nu give den en "skalle", så vi næste år kan vise, at vi kan, når vi står sammen.

Ja, det blev et lidt anderledes indlæg end jeg også selv havde regnet med, men jeg mener samtidig at det har givet svaret på hvad Gildebevægelsen, herunder også Landsgildet, har betydet for mig.

Med venstre - Carl Peter Bylund



På baysmækken

Gildenyt redaktørens undren:

Jeg mangler foto – det kan jo ikke passe for der er mange der tager billeder for at gemme alle de gode minder vi får på landsgildeweekenden og hjemme i gilderne.

HUSK at indsende materiale, oplevelser og andet du vil dele med gildesøstre og gildebødre til mig senest den 20. november

Redaktør Bent-Ole Berntsen.



Vi siger tak til hovedsponsor Novabil A/S ved Ole Kragh i forbindelse med aflevering af telte til spejderne i Polen.

en annonce fra Ole Kragh. Det var ham og hans virksomhed som sponsorerede den bil der kører til Polen.