

Gilde- nyt



40. Årgang

nr. 1

januar 2007



Foto fra Landsgildsweekend 2006 - bordpynt

Danske Baptistspejderes Landskilde er stiftet 1954

Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december.



Deadline for næste Gildenyt er den 20. i måneden før

Landsgildemester:
Kurt Bøgsted
Baldersbækvej 40
2635 Ishøj
Tlf. 4371 0889 mobil: 20 930 931
E-mail: kb@dbs.dk

Vicelandsgildemester:
Bent-Ole Berntsen
Moseagervej 2, Benløse
4100 Ringsted
Tlf. 5766 1155 mobil 23 826 055
E-mail: dobrin@mail.dk

Landsgildekanlser:
Alice Johansen-Stolt
Listedvej 90, st. th
2770 Kastrup
Tlf. 3252 2443 mobil: 2364 5159
Email: alice-stolt@jubii.dk

Landsgildeskattmester:
Henning Jul Pedersen
Stockholmsgade 37
8200 Århus N
Tlf. 8616 5353 mobil:
Email: hjp@familie.tele.dk

1. ordensmester:
Flemming Berg
Ulvegravene 27
9800 Hjørring
Tlf. 9892 6539
Email: fberg@stofanet.dk

2. ordensmester:
Lis Jensen
Præstemarksvej 9
4000 Roskilde
Tlf. 4637 0406
Email: gcj@mail.tele.dk

3. ordensmester:
Lars Kildelund
Rensdyrløkken 39, Slurkefter
5210 Odense NV
Tlf. 6594 2613
Email: lars@kildelund.dk

Andre opgaver i landsgildet:
Arkivar:
Carl Heilesen
Tlf. 5918 5710

Gildenyt:
Redaktør Bent-Ole Berntsen
Se adr. mm 1. spalte



Landsgildets hjemmeside:
<http://landsgildet.dbs.dk>

webmaster:
Carl-Peter Bylund
Hvedevænget 21
9800 Hjørring
Tlf. 98971447
Email: cp@bylund.dk

Et æble om dagen.....

DE 5 MINUTTER



Holder lægen borte, siger et gammelt ordsprog, som især gartnerne har taget til sig – det er jo et godt salgsargument.

Det vil jeg gerne lave om til et smil om dagen holder det dårlige væk. Forstået på den måde, at smil, glæde, optimisme og positive oplevelser er med til at gøre os mere modstandsdygtige mod såvel regulære sygdomme som dagligdagens andre udfordringer.

Lige som surhed avler surhed, er smil og latter og glade øjne smittende – noget varmt, venligt og imødekommende – et glad budskab påvirker os selv og dem vi møder på en positiv måde.

- Et smil koster intet, men sætter meget i gang. Det giver noget til andre uden at det gør dig fattig. Og du får nok et smil igen.
 - Det varer kun et øjeblik men huskes længe.
 - Ingen er så rige at de kan undvære et smil – ingen er så fattig, at de ikke kan give et smil.
 - Det skaber lykke og er et tegn på venskab.
 - Et smil giver hvile til de trætte og giver mod til de modløse.
 - Det kan ikke købes, ikke lånes og ikke stjæles, for det er noget, der ikke har værdi før i det øjeblik, det skænkes.
- Smil og godt humør hænger for mig uløseligt sammen med optimisme og kristen positiv livsholdning – du kan ikke være en sur optimist !

Derfor er det så vigtigt, at vi lærer at finde de positive sider frem i tilværelsen, og drejer de negative sider, holdninger og fordomme væk fra vores hverdag.

Vi skal VÆR BEREDT til og gøre vort bedste for:

↳ at nyde de gode øjeblikke her og nu i stedet for at frygte morgendagens negative udfordringer.

↳ at glæde os over barnets måske fornøjelser frem for at irritere os over møgungens støj. – Ja det kan være svært.

↳ at fryde sig over årstidernes skiften frem for at brokke os over sommerens varme eller vinterens kulde eller mangel på sne.

↳ at nyde naturen og de smukke omgivelser vi lever i og fjern og glem hurtigt hundelorten der lige har lagt sig under din sko.

↳ at tro på andres gode intentioner i stedet for at opfatte deres handlinger som personlig mobning.

↳ at komme med gode konstruktive forslag i stedet for at ”jorde” andres fjollede ideer.

↳ at fokusere på de værdifulde egenskaber hos andre i stedet for altid at huske de fejl – som kun de havde.

Der var en gang et motto: ”Semper Ridens ” som jeg tror betyder ALTID SMILENDE – hvis ikke det er rigtig kan du jo grine af det, bare du huser at smile.

Landsgildemester Kurt Bøgsted

Referat fra EX-Voto. 2006



Vi har besøgt Jyllands rundkirke

– der var blevet ny renoveret – Salmesang havde en helt speciel klang i denne kirke – på vores rundvisning fandt vi dog ingen kirkemus på det gamle loft.

I december var det også jul i Århus – det fejrede vi med vores helt uundværlige julefest, der i år blev afholdt hos et gildemedlem men indeholdt de sædvanlige indslag.

På gildetinget i 2006 blev der nyvalgt 2 nye præsidiemedlemmer. Tak til deres forgængere der i en del år har taget det store slæb.

Et foredrag om Karen Blixen's liv, det åbnede for mange ting om denne store forfatter, som overraskede – det var en utrolig god aften.

Så kom maj den søde milde – og vi tog til Søften Kirke og fik fortalt om denne af den lokale sognepræst der også holdt en kort andagt inden vi besøgte Anni og Finn i Møllegalleriet hvor en tidligere spejder (Åse le Fevre) kendt af de fleste gildemedlemmer var til stede og fortalte om sine billeder, og trykkeren fortalte og viste sine mageløse maskiner.

I juni indledte vi sommeren med en skøøøn udflugt, der indledtes i kirken med gudstjenesten og derefter blev vi afhentet af bus der bragte os på nordsiden af Randers Fjord med kyndig fortælling om de ting vi så bl.a. Støvringgård, Mellerup Færgeby, Råby – her er i øvrigt Europas største gadekær. Så indtog vi Troels og Susannes have og vores medbragte madder.

Susanne fortalte om pramdragerne. Herefter besøgte vi Sødring Kirke og så kalkmalerierne af de kendte Sødringmalere. Nu skulle vi så på færgeoverfart hvilken tog 4 min. Med Udbyhøj færgen. Vi besøgte Fjordcenteret ved Voer – det er et oplevelses center – der ledes af en spejder fra DDS.

Vi skal nå mere så vi sætter næsen mod Auning Kirke hvor vi efter den rigtige nøgle var frembragt fik fortalt om kirken – og det helt utrolige gravmæle der findes her (det er besøg værd).

Det sidste vi så var ”Hospital” fra 1631, det er nu fredet. Det blev brugt som ”Godshospital” til 7 almisselemmer med 1 forstanderinde der boede i samme rum. Det var i øvrigt også her en gammel/ nuværende spejder der viste rundt. Ja, de spejdere nuværende og tidligere er alle vegne.

Dette var så hvad vi sådan har beskæftiget os med.

På Ex-Voto´s vegne. Ulla Lauritsen. Gm.

Inger Lise er gået hjem



Gyldeordenens
gilde

Vi har mistet en gildesøster. Inger Lise Andersen. Hun døde 27-11-06 på Roskilde Amts Sygehus. Blev begravet fra gl. Vor Frue kirke den 3-12-06.



Æret være hendes minde.

Danske Baptistspejderes Landsgilde

- hvem er vi ??

Skrev Alice Johansen-Stolt, Landsgildekansler i Sct. Georgs Gildernes blad Sct. Georg – december 2006. Vi trænge også selv til at få genopfrisket vores historie, så derfor bringer vi nu artiklen i Gildenyt.

I 1954 gik seks lokale gilder bestående af tidligere baptistspejdere sammen om at stifte Baptistspejdernes Landsgilde – senere kaldet Danske Baptistspejderes Landsgilde – med tæt tilknytning til Danske Baptisternes Spejderkorps. Modellen var Sct. Georgs Gildernes struktur, og ved stiftelsen blev der da også nedsat et præsidium bestående af en landsgildemester, en landsgildekansler, en landsgildeskattmester og nogle ordensmestre, og en vedtægt – en landsgildeskra – blev udarbejdet. Gildeideen fængede hurtigt, således at de 6 i løbet af nogle få år blev til 13 gilder, som delte sig op i 3 provincialer, inden for hvilke, man kunne samarbejde nærmere.

Mens formålet i de lokale gilder dels var – og er – at holde forbindelsen til tidligere spejderkammerater ved lige, dels at støtte det lokale spejderarbejde, blev formålet i landsgildet at støtte større projekter inden for vort spejderkorps samt at støtte større opgaver – mest af social karakter – både inden for og uden for Baptistkirken.

Og hvad har vi så beskæftiget os med gennem disse snart 53 år – ud over at dyrke venskabet og fællesskabet, som jo er det kit, der binder os sammen.?? Allerede i 1955 besluttedes det at oprette en landsgildefond – ”til den ukendte patruljefører”, som det den dengang blev kaldt – hvorfra mange små og større bidrag gennem årene er blevet uddelt – f.eks. lejrtilskud til enkelt-spejdere, telte og andet grej til nystartede spejderkredse, støtte til deltagelse i førertræning, etc. etc. Da vort spejderkorps i 1956 erhvervede sig en stor lejrgrund og førertræningscenter, ”Øksedal”, blev der god brug for landsgildets hjælp, både med kontante bidrag og med vores fysiske deltagelse i arbejdslejre for at indrette grunden og bygningerne og efterfølgende vedligeholdelses opgaver, og gennem årene har landsgildet været meget aktivt ved de store korpslejre, senest ved korpsets 75-års jubilæumslejr – Festivallejren – i 2005.

Men også uden for vort lands grænser har vi kunnet give en håndsrækning i Baptistkirkens arbejde i Rwanda og Burundi, hvor flere borgerkrige har hærgnet på det grusomste. Her har vi kunnet yde støtte til det lokale spejderarbejde og til et skolebyggeri og senest til et større projekt for forældreløse børn, hvor forældrene enten er døde af AIDS eller dræbt i krigene. Endelig har vi de seneste par år været fødselshjælpere til et spejderarbejde i Polen, som synes i rigtig god fremgang.

Landsgildet har gennem årene oplevet både op-og nedgang. Nogle gilder døde en naturlig død, andre gik i opløsning, enkelte nye kom til, nogle meldte sig ud af fællesskabet og ville hellere lægge alle deres kræfter i det lokale arbejde. I 2005 kunne vi glæde os over at optage et nyt gilde, et Odense-gilde. I dag består landsgildet af 6 gilder og en landsgildegruppe – medlemmer, som ikke tilhører et lokalgilde. Desværre er gennemsnitsalderen efterhånden ret høj. Det er – som i Sct. Georgs Gilderne – vanskeligt at tiltrække yngre medlemmer. De unge synes at foretrække andre fællesskabsformer – eller vi har måske ikke formået at forny os! Men vi arbejder på sagen.

På landsplan har vort forhold til Sct. Georgs Gilderne mest bestået i udveksling af vore blade samt i gensidig invitation til hhv. Sct. Georgs Gildernes landsgildeting og vort eget årlige landsgildeting, hvor der har været mulighed for at udveksle erfaringer. Det har været meget givende anledninger. På lokalt plan har der nogle steder været et tættere samarbejde – f.eks. omkring ”Spejder for en dag”-arrangementerne og lignende anledninger.

For os ”gamle” spejdere i gildearbejdet er sloganet ”en gang spejder, altid spejder” ikke blot slagord, men en måde at tænke og leve på. Herigennem håber vi også, at vi kan betale lidt af det tilbage til nutidens spejdere, som vi selv oplevede i vores spejdertid, og som blev så stor en del af vort livsgrundlag.





(samme sted som landsgildeweekenden blev afholdt i 2003)

LANDSGILDEWEEKEND 2007

Alle i SYSSELGILDET glæder sig til at se alle jer gildesøstre og gildebrødre til landsgildeweekend på "Vandstedgård" Åstrupvej 200, 9800 Hjørring

VANDSTEGÅRD er Danmarks ældste hjemmeværnsgård og ligger dejligt i terræn med bakker og skov.

Vi glæder os til at se jer alle den sidste weekend i august - 24 - 26. august 2007

På gensyn
Syssegildet

Tiden til vi mødes på landsgildeweekenden går hurtig, så det er allerede nu at vi skal finde nye gildesøstre og gildebrødre til flere poster i landsgildet. Bl.a. sagde landsgildemesteren at det var på tide at en ny får lov at opleve denne post.

13 pc'er til korpsrådsmøde:



”Se jeg har et ekstra stort batteri, der sagtens kan holde i mindst 7 timer, men jeg er jo også korpsrådsformandens.”

”Mit batteri kan godt holde 2 timer, så de kan få lov at bruge projektoren, men så skal jeg have strøm igen.”

”Hvorfor er jeg med, jeg bliver jo ikke brugt, ret meget, men står bare og ser ud af noget.”

”Det er da værre hun har bare sat mig på bordet og slet ikke tændt mig – hun tror nok hun kan huske alt bare fordi hun er chef”

”Øv – nu vaskede hun mig igen i sodavand og kaffe, men hun gav mig da et varmt knus mens hun tørrede mig”

” Jeg ved det hele for jeg har alle 6 versioner af målsætningerne”

” Men jeg er den vigtigste for jeg har bare økonomien og styrer regnskabet”

” Har du slettet det ? Hvor er han fræk – det har han selv – jeg gør bare hvad han siger ! ”

”Gå på nettet – hvordan? der er ingen internet – når vi er så langt væk fra civilisationen – det passer sig ikke for en spejderpc-er.”

Som referentpc er jeg den der bestemmer for fremtiden for de andre kan ikke huske noget alligevel.

Med hilsen fra korps-pc-eren

Korpsrådsmødet den 20.-21. januar i Vigahus - Ganløse



Det var dejligt at Landsgildet igen var inviteret til at deltage i korpsrådsmøde, som både blev et ledelsesmøde og indeholdt en praktisk del hvor korpsrådet var poster i den mørke skov på et natløb for en af de lokale spejderkredse.

Blandt de vigtige emner var :

Klynge – Flok lejr på Øksedal i Bededagsferien.

Kredsførerkursus med indlagt Røvermiddag!

Nordisk lejr i 2008.

Spejderhjælpen, hvor spejderne havde samlet virkelig mange kr. ind pr. spejder i forhold til de større korps.

Spejderarbejdets 100år's jubilæum, der starter Tænkedag, den 22. februar, hvor det er 100 år siden Lord Baden-Powell startede de første boyscout. I den forbindelse har alle spejdere nu fået et armbånd af grøn og blå snor med et råbåndsknob som vedhæng. Se bagsiden.



Ube-Maso gildet har valgt at alle gildemedlemmerne har fået et armbånd, så de kan være med til at vise at spejderlivet har stor betydning i deres liv.

Ex-Voto gildet bad mig om at viderebringe en hilsen til alle lokal-gilderne og til de enkelte gildemedlemmer. Det er hermed gjort.

Kurt Bøgsted

Hvad er Tænkedag?

Tænkedag markeres hvert år af spejdere på hele jorden. Det er altid den 22. februar - den dato hvor både Lord og Lady Baden-Powell havde fødselsdag. På Tænkedag sætter man ofte fokus på netop det, at man er spejder.



Lord og Lady Baden-Powell (1929)

Støttekontoren

På førerstævnet, som bornholmerne i år har inviteret til, deler vi igen midler ud fra Støttekontoen.

I år opfordrer vi til at man tænker spejderjubilæet ind i det man søger støtte til. Det kan være et særligt engagement, man laver i anledningen af spejderbevægelsens 100 års jubilæum. Men det kan også være en kreds der mangler nye telte, en fører der har gjort en særlig indsats eller en familie hvor økonomien ikke slår til så en ny sovepose bare vil være lykken.

Ansøgningsfristen er sat til den 26. marts. Præsidiets og korpsets ledelse kontaktes, hvorefter ansøgningerne prioriteres ved særlige anbefalinger efterfulgt af en afstemning.

På førerstævnet udleveres så nogle gavebreve og en hilsen som førerne bliver bedt om at tage med hjem til spejderne og menigheden.



Den 28. januar 2007 inviterede EX-VOTO til 50 års jubilæum.

Spejdgildet
EX-VOTO

Dagen startede med en festlig gudstjeneste med faneindmarch ved spejderne, sang ved EX-VOTO koret og prædiken ved Jens Christensen, samt nadver.

Efter festgudstjenesten var Ex-Voto vært for de mange fremmødte fra menigheden og spejderne, ved kirkefrokosten.

Om aftenen var gildet, spejderne og særligt indbudte til festmiddag. Jens Christensen lavede et korseri over ordet gilde og dets betydning gennem tiden både i forhold til f.eks. stednavne, mellem menneskelige relationer og ting der havde relation til spejderbevægelsen / gildebevægelsen. Det var en festlig aften, hvor jeg bagte en hilsen fra landsgildet, og viderebragte hilsner fra enkeltgilder og personer.

Landsgildemester Kurt Bøgsted

Hej Alle i Landsgildet.

Tak for den smukke Olielampe vi modtog i anledning af Ex-Votos 50 års jubilæum. Tak til landsgildemesteren for hilsenen.

Vi havde en dejlig dag med rigtig festgudstjeneste, flag, faner og spejdere i "blå" bluser, samt mange fra menigheden.



Med venstre Ulla Lauritsen, gm.

DBS – trop og gruppe har en fejde her i 2007 – opstart 10.marts og afslutning på Øksedal den 5.-7. oktober.

Flere gildesøstre og gildebrødre hjælper til med at give dem en uforglemmelig oplevelse. Ube - Maso har påtaget sig ansvaret for aftensmaden på et hemmeligt sted ved fejdestarten på Sjælland. Måske er der også brug for dig.



FEJDE 2007
BLIV SEB-
ASPIRANT!
LÆS MERE
SEB.DBS.DK



Landsgildets Polens tur. Glogow – turen med Knud Rønne

På Landsgildets Polens tur forventer vi at få gode oplevelser både i Berlin og i Dresden området, og vi får lejlighed til at fortælle hjemme om vores indtryk fra fællesskabet med vore polske venner i Glogow, som jo er turens særlige anledning.

Selvom der i denne skrivende stund går en snestorm hen over os og der endnu er et par måneder til Landsgildets "Himmelfartsrejse" til Polen, der skal begynde om morgenen på Kristi Himmelfartsdag den 17. maj, så er vi nu ved at gøre deltagerlisterne klar. Vi skal af sted til forskellige overnatningssteder i Tyskland og Polen og nu seks uger forud er vi ved at sikre os de definitive reservationer.



Skulle der være et par mennesker, som ikke har kunnet få styr på deres ferie før lige i begyndelsen af marts måned, så vil vi stadig prøve at få plads også til dem. Men ellers håber vi, at de fyrretyve tilmeldte må få gode oplevelser.

Med en varm venstre fra Knud Rønne

I næste nr. af Gildenyt vil der komme en beskrivelse af hvad vi oplevede på turen, samt nogle billeder.

På Landsgilde weekenden bliver der mulighed for at høre fra flere af deltagerne og se mange flere indtryk fra turen i både foto og måske film.

Påbudsnytt



Gyldenløves
gilde

Den 15-01-07 blev Ingeborg og Hans Breining optaget i Gyldenløves Gildet, så nu er vi 17 gildemedlemmer.

Lis Jensen, Gildemester



Nyt gildemedlem i Sysselgildet. Vi byder Hardy Hyldig velkommen i det lokale Gilde og i Landsgildet



Vi siger tak til hovedsponsor Novabil A/S ved Ole Kragh i forbindelse med aflevering af telte til spejderne i Polen.

en annonce fra Ole Kragh. Det var ham og hans virksomhed som sponsorerede den bil vi kørte i til Polen, da vi var dernede i efterårsferien med de mange telte.



Ovenstående kan købes/bestilles på korpskontoret tlf. 96 16 62 50 – korpskontoret@dbs.dk