

LANDSGILDENYHEDSBREV november 2011



Danske Baptistspejders Landskilde, stiftet 1956

Indhold:

1. Året der gik i lokalgilderne.
2. Hvem er den nye redaktør (sidste side : side 6)



Beretning fra Sysselgildet Hjørring-Hirtshals for gildeåret 2010/11.

Så er det allerede tid til igen at skrive beretning om Sysselgildets aktiviteter. I året der er gået er der som sædvanlig nogle programpunkter som er traditionelle. Modtagelsen af fredsliset er det første vi møder i årets gildeanledninger. Det har været omtalt her i Gildenyt. Julegoodturn hvor vi fremstiller og afleverer en lille hilsen til menighedens ældste og slutter af med stjernesked eller Pizza i et af gildehjemmene er en anden tradition. Så kommer selve julefesten hvor vi hygger os med traditionel julemad, julehistorie, pakkelotteri og selvfølgelig ønsker vi hinanden en glædelig jul. I januar måned havde vi filmaften, hvor vi så den meget flotte, spændende og gribende prisbelønnede film "The mission". En barsk affære som giver stof til eftertanke, men som en af gildebrødrene sagde: Glad for at jeg har set den, men jeg skal ikke se den igen. Forretningsmødet afholder vi som sædvanligt i februar, og marts måned "var vi en tur i Afrika" med to af vores Gildespejdere som havde været dernede på privat velgørenheds tur. I april måned havde gildet ansvaret for en søndagsgudstjeneste. Vi havde i den anledning lavet aftale med Anni Lund og Finn Jensen fra Ex-Voto gildet om at de skulle holde spillemandsgudstjenesten som vi deltog i på sidste års Landskilde-weekend. Det blev en stor oplevelse og vist også en succes. Allerede den 14. april var vi på farten igen da vi lidt uden for den officielle dato var på de traditionelle besøg på kirkegårde med blomster til vore afdøde Gildebrødre og Gildesøster. Denne aften sluttede vi af med kaffe hos en gildedefamilie Åbyen i nærheden af Hirtshals. Maj måneds program har allerede været omtalt i Gildenyt. Det var vores nattergale tur til Stenum, hvor vi nød de traditionelle varme hveder som det er tradition for Store Bededags aften, og hvor vi jagtede nattergalen og til sidst også hørte den. Den anledning var vores sidste gildemøde før sommerferien. Efter sommerferien startede vi som sædvanligt, og ganske traditionelt, op med grillaften hos os i Bjergby. Vi var ikke helt fuldtallige, men godt besøgt, og var heldige med vejret. Det hele kunne foregå ude i haven, hvor vi også holdt friluftsgildehal hvor vi kunne optage to nye medlemmer, nemlig Anne Marie og Villy Jensen. Vores præstepar deltog, og Torben Andersen holdt en kort andagt under gildehallen. På Landskildeweekenden kunne vi desværre kun stille med 4 deltagere. Det håber vi der bliver rettet op på de kommende år.

Carl Peter Bylund
Gildemester



Hvad gik så 2010 / 2011 med i EX-Voto?

I Ex-Voto mødtes vi i september måned hvor vi så tilbage på den afholdte landsgildeweekend, den CD vi har modtaget fra Kurt Bøgsted bliver vist til mødet i november. Vi blev meget glade for billederne tak Kurt.

Vi så lidt fremad for vi nedsatte udvalg med ansvar for Nytårsgildet i januar og udflugten i maj. Oktober måned bød på besøg på Århus Bymuseum. Udstillingen gav et godt indblik helt fra 1913 da den første valgte borgmester indtog sin plads i byrådet. Vi fik mange ting fortalt om byens historie af museumsdirektøren og mange "barndoms minder" dukkede frem.

November mødet lå så vi var kommet ind i adventstiden, det markerede vi med behørig sang og hygge, og servering af æbleskiver og gløgg.

Indbagt laks m/dressing, Krydret skinke m/flødekartofler og salat, Ris a la mande a la "Grethe". Lyder det ikke lækkert? Det kan vi sige at det var det i hvert fald også, aftenen bød som sædvanligt på sange, lege, gavespil, historie og kaffe med småkager.

På januars gildeting blev der ikke uddelt fyresedler så alle fik lov at fortsætte på deres pladser. Februar bød i samarbejde med seniorkredsen på en "fængslende" eftermiddag hvor Ingeborg Lomholt fortalte og gav prøver på sit arbejde med fangekoret i det gamle Horsens statsfængsel – i folkemunde kaldet " slottet " og "vandrehjemmet" – Slottet pga. byggestilen og beliggenheden, vandrehjemmet – henviste til fangeflugter.

Torsdag den 26. maj samledes 31 personer ved Immanuelskirken for at komme med på den årlige udflugt, der i år gik til Jeppe Aakjærs hjem – Jenle – og ja, det lå virkelig ene da han byggede det, stadigvæk ligger det fantastisk smukt i bakket terræn og ned til Limfjorden – vi forstod godt at han blev inspireret på et sted som dette. Vi så også en del af Skives rundkørsler, der er særligt dekorerede. Turen hjem gik ned gennem Midtjylland, hvor vi nød den smukke natur.

Ulla Lauritsen, gildemester



Sommeroplevelser med Den Blå Lilje

Siden sidst har Den Blå Lilje afholdt 2 udendørs arrangementer. Deltagelsen kunne godt have været større, men vi, som deltog, havde nogle rigtig gode oplevelser.

I juni blev årets **bil orienteringsløb** afviklet, med Madsbypark ved Fredericia som udgangspunkt. Det regnede ved ankomsten, så vi måtte kravle i læ under friluftsscenens tag, hvor vi startede med at spise de medbragte klemmer.



Inden længe stilnede regnen dog af, og en historisk interessant tur kunne begynde. Første etape foregik på og indenfor voldene i Fredericia. Det er en by, som de fleste kører udenom, hvis man da ikke lige har et ærinde der, men som absolut er et besøg værd, og som det kan anbefales at se nærmere på.

Opgaver skulle løses på forskellige lokaliteter. F.eks. kanonstillinger på volden, Mosaik Trossamfunds gravplads, DSB's Mindelund og Den Tapre Landsoldat.

Fra Fredericia gik turen tilbage til det fynske, nærmere bestemt Fænø Sund, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget.

Fra Fænø sund gik turen herefter til Strib via Middelfart, hvor et par lokaliteter ligeledes skulle findes.

I Strib – hos Oluf – sluttede vi af med at lave paella på spejdernes store pande, som traditionen byder.

Fredag-lørdag den 2.-3. September tog 7 medlemmer så til Olufs hytte ved Thorssø i det midtjyske. Hytten, en ældre rød træhytte ligger helt alene i et mindre kuperet skovområde, og hvis man ikke viste bedre, kunne man tro, at turen var henlagt til de sydsvenske skove.

Vi havde en dejlig tur, med grillede pølser om aftenen og **kanotur på Gudenåen** lørdag.

Kanoturen startede fra El-museet ved Tange og gik nordpå gennem Bjerringbro til Bamsebo Camping. Stille og roligt flød vi med strømmen og kunne nyde den flotte natur. Vi passerede marker og enge med græssende kreaturer og heste, så et frodigt plantelivet langs åens bredder, så store flotte guldsmede svævende lavt over vandspejlet, og lavtflyvende svaler på jagt efter myg og andre insekter. I 3 dejlige timer var vi konstant vidner til Den Store Mesters skaberevne.

Starten fra Tange gik perfekt – altså for 2 af de 3 kanoer. Vi vil ikke ”hænge nogen ud” men det bør nok nævnes, - for at give et fyldestgørende billede af turen, at den ene båd kæntrede med sin besætning inden afgang (godt vi ikke havde vintertemperaturer).

Det bør også nævnes, at en anden båd fik sejlet dobbelt så meget som de andre, da besætningen tilsyneladende troede, at den var hyret til Inspektion af å- brinke. På trods af den ekstra lange vej, nåede dog også denne båd i mål til rette tid.

Steen Brændholt



**Gyldenløvs
Gildet**

Referat fra Gyldenløves Gildet 2010-2011

En god tradition må ikke forkastes, derfor begyndte vi sæsonen med en gang gule ærter. Og så hørte vi om Kirstens tur til Jerusalem.



Oktober bød på en sangaften, hvor vi kom igennem det meste af Højskolesangbogen. Det var en rigtig god aften, alle var glade for, vi kan godt lide at synge sammen.

En spejdertur til Island, er heller ikke dårlig. Det var Holbæk piger, der var taget derop.

Julehyggen bød på det vi plejer: julehistorie, banko spil, kaffe og æbleskiver. Første møde i det nye år holdte vi Gildehal, hvor vi optog to nye gildemedlemmer. Gildetinget, hvor regnskabet blev godkendt, og årets mødeaften blev fastlagt og programsat.

Og så havde Holbæk spejdere været på tur til Rusland, det hørte vi om i februar måned. Hvor vi også havde besøg af nogle fra Sct. Georgs gilderne. En god aften.

Og så har vi en lidt ældre herre i vores gilde, som er god til at holde kunstforedrag. Det var Vejen til Jerusalem. Karl Heilesen fortalte levende om de kunstnere, der har bidraget til dette emne.

April måned fulgte vi i Paulus' fodspor, med Rita Wenzzel og Carl Erik Sørensen.

En tur til Dong's gaslager ved Stenlille, hvor vi hørte og så hvordan gassen kommer ind fra havet og bliver fordelt til de forskellige steder i landet. Det var meget interessant. Kan godt anbefales et besøg der – det var i maj måned.

Vores sidste samling inden sommerferien, blev en dejlig dag i Kalundborg. Der var guide på, så vi fik set den gamle bydel, og hørt historie om Kalundborg. Dagen sluttede i Onkel Toms hytte, hvor Elly og Søren havde lavet en lækker middag til os. Vejret var ikke så godt som vi kunne ønske, men det gik alligevel. Der var nogle, der vovede sig ud trods blæsten, men frisk luft skal der til. Efter en god kop kaffe og dejlig lagkage, var det tid til at bryde op.

Lis Jensen

Gildemester



Referat fra Sirius Gildet 2010-2011.

Lidt om året, som det har forment sig ved vore møder.

Faste programpunkter er evaluering af Landsgilde-weekend og ferieoplevelser, julemøde og forretningsmøde.

Når vore egne medlemmer har været ude i den store verden, benytter vi os af det som emne. Det har heldigvis været tilfældet i år, da Rigmor Pedersen og Anita Pedersen var til Baptisternes Verdenskongres på Hawaii suppleret med en tur til USA. Det var ikke småting, de havde oplevet og dejligt at høre for os andre.

En af vore tidligere medlemmer Jytte Hansen havde uddannet sig til instruktør i gymnastik for seniorer. Festligt at få rørt os lidt, som det nu lod sig gøre på et dagligstuegulv.

Jam Kornholt har besøgt os og talte om begrebet "Venner", set ud fra, hvad bibelen siger om dette emne.

Jytte Rønne fortalte om den tur til Letland, som Knud Rønne havde arrangeret i forbindelse med kvindeforbundets 100 års jubilæum.



Vi har også haft besøg af Kirsten og Kurt Bøgsted, som fortalte og viste billeder fra deres tur til Burundi.

I juni i år kunne vi fejre vort 50 års jubilæum som gilde. Det fejrede vi med en middag afholdt hos Rigmor Pedersen. Vi havde den glæde, at vores jyske medlem Ritha Johansen tog turen til København og var sammen med os og Jytte Hansen, der tidligere var medlem.

Det blev et mægtigt nostalgisk tilbageblik på de 50 år. Alice Stolt havde "strikket" et udpluk af gamle protokoller m.m. sammen. Vi fik en rigtig god dag ud af det.

Vore traveture er gået til Køge, hvor vi så på Køge Mini By, som nogle ildsjæle bygger op. De har nu opført ca. 350 huse, mangler ca. 300. Det er virkelig imponerende.

Den årlige annemonetur har vi også været på i Geelsskov. Samt gentagelse af Frederiksberg Have og rundtur på Kastellet.

Vejret har spændt ben for vore planlagte ture, men vi går, når det kan lade sig gøre.

Det var lidt om vore oplevelser i året, der gik.

Lis Kongsvad, gildemester



Ube-Maso 2010-2011

Det forløbne år har stået meget i landsgildeforberedelse, men der er da også blevet tid til andet.

I september så vi tilbage på den nyligt afholdte gildeweekend – og i oktober måtte vi desværre aflyse men tog så i november hul på at forberede os på gildeweekenden, vi skulle afholde sammen med Siriusgildet. Vi talte om, hvad der skulle og hvad vi selv kunne udføre på weekenden.

I december havde vi traditionen tro julemøde, hvor vi fik julemad og spillede om de medbragte pakker, som skaber megen moro om de kunstfærdigt indpakkede julegaver.

I januar fortalte Kirsten og Kurt om deres tur til Burundi, hvor de havde været sammen med Erna og Ole Emming i 14 dage og set kirker, sygehuse og klinikker, landskaber, babyer, markeder og meget meget mere.

I februar afholdtes det årlige forretningsmøde, hvor der blev valgt ny til præsidiet, Kurt Bøgsted efter landsgildeweekenden. I marts planlagde vi landsgildeweekenden sammen med Siriusgildet, så vi hver især blev enige om, hvem der skulle stå for hvad.

I april havde vi besøg af Eve Lauritsen, der fortalte om sine besøg i et fængsel – det var en fængslende aften, hvor vi fik indblik i hvordan det kan være at være besøgsven for en indsat.

Jan Kornholt kom på besøg i maj og fortalte om det at være venner i ægteskabet – og i måneden efter var vi hos Dorte til det årlige sommermøde med dejlige medbragte sommerretter.

I august mødtes vi med Siriusgildet for at ligge sidste hånd på weekenden.

Dorte Berntsen, gildemester



Nu har du så fået læst det 1. landsgildenyhedsbrev – og håber du føler dig informeret om hvad der er sket rundt omkring i landet og måske kan du finde inspiration til hvad der kan ske i dit eget gilde.

Og så tænker du måske – hvem har udsendt dette landsgildenyhedsbrev? For det er jo sådan, at du i Gilde Nyt kunne læse, at Bent-Ole Berntsen, som var den tidligere redaktør af dette blad, ønskede at stoppe med dette hverv, og præsidiet havde så til opgave at finde en afløser indtil næste landsgildeting.

Præsidiat har været samlet i oktober, og talt om hvem der ville lave det næste Gilde Nyt samt landsgildenyhedsbrevene. Det er her jeg – *Kirsten Jul Bøgsted*, fra Ube-Maso gildet kommer ind i billedet. Præsidiat har spurgt mig, på baggrund af de mange referater jeg i årenes løb har lavet til weekends mm ville stå for det indtil ny redaktør kan vælges på det næste landsgildeting. Det har jeg så indvilliget i – og så må vi jo se hvad tiden bringer. Jeg står ikke tilbage for nogen, som brændende måtte ønske sig at være ny redaktør af disse medier – så hold jer ikke tilbage - ! Men indtil da, vil jeg forsøge efter bedste evne at holde styr på det, så I kan få informationer ud i gilderne.

Send gerne noget til mig på : boegsted@dbs.dk så vil det komme enten i et landsgildenyhedsbrev eller i Gilde Nyt.

Det kan i øvrigt oplyses, at Bent-Ole Berntsen ved Ube-Maso's møde i november fik overrakt bogen "Exedos" som tak for sin store indsats gennem en lang årrække.

Det næste landsgildenyhedsbrev kommer i december og indeholder bl.a. referat fra Landsgildetinget 2011.

Med redaktørhilsen

Kirsten Jul Bøgsted

<p>Danske Baptistspejders landsgilde: Landsgildemester: Jytte Kjølby Løkkenvej 358, Stenum 9700 Brønderslev Tlf. 9883 8188 Mobil 20 249 445 E-Mail: kjolby@dbs.dk</p> <p>Vicelandsgildemester: Kurt Bøgsted Tlf. 4371 0889 mobil: 23 920 940 E-mail: kb@dbs.dk</p> <p>Landsgildekanlser: Alice Johansen-Stolt Tlf. 3252 2443 mobil 20 296 765 Email: alice-stolt@jubii.dk</p>	<p>Landsgildeskattmester: Ulla Lauritsen Tlf. 8694 2704 mobil: 53 202 704 Email: ulla.arne@mail.tele.dk</p> <p>Landsgildets bank konto: 7110 745 1024</p> <p>1. ordensmester: Carl Peter Bylund Tlf.9897 1447 Email: cp@bylund.dk</p> <p>2. ordensmester: Lis Jensen Tlf. 4637 0406 Mobil: 27 590 406 Email: lisogunner@live.dk</p>	<p>3. ordensmester: Steen Brændholt Tlf. 22 803 250 Email: l.s.branholt@gmail.com</p> <p>Arkivar: Karl Heilesen, Tlf. 5918 5710</p> <p>Landsgildets hjemmeside: http://landsgildet.dbs.dk webmaster: Carl-Peter Bylund</p> <p>Gildenytt/Landsgildenyhedsbrev: Redaktør Kirsten Jul Bøgsted Baldersbækvej 40, 2635 Ishøj Tlf. 4371 0889 , mobil: 28 694 453 E-Mail: boegsted@dbs.dk</p>
---	--	---